

Nieuwsbrief 38 Oud en Nieuw



Lieve vrienden,

Nog heel even en dan is het 2026! Het moment om terug te kijken op het jaar wat achter ons ligt en alvast een beetje vooruit te kijken naar wat het nieuwe jaar gaat brengen.

We willen jullie allereerst bedanken voor al jullie gebeden, bemoedigingen, kaartjes, telefoontjes en giften. De Heere heeft ook door jullie heen gewerkt in Breda dit jaar!

Persoonlijk

We kunnen gerust zeggen dat we als gezin een bewogen jaar achter de rug hebben. Het begon in **januari** toen we in de VEG Hilversum een presentatie mochten geven over onze bediening in Breda. Daar mochten we vertellen over de geweldige dingen die God heeft gedaan, maar hebben we ook eerlijk gedeeld wat de heftige kanten zijn aan ons werk: bedreiging van onszelf en ons gezin, verhalen van misbruik, kinderen in gebroken gezinnen die heel wat over zich heen krijgen en ga zo maar door. Meerdere mensen hebben ons geholpen om de hulp te krijgen die we nodig hebben en daar zijn we nog steeds erg dankbaar voor. In **april** mochten we als gezin op debrief, waar we veel geleerd hebben van en met elkaar. In juli en augustus hebben we zes weken verlof genomen, waarbij we op twee verschillende plekken in Nederland op vakantie mochten. Wat hebben we daarvan genoten! We zijn nu nog bezig met een traject van verwerking, maar we zien vooruitgang en daar zijn we dankbaar voor.

Bijbelstudiegroep

Nadat de alphacursus afgelopen was, zijn we op 23 januari begonnen met een Bijbelstudiegroep bij ons thuis. Met een groep van ongeveer acht volwassenen 'wandelen' we rustig de Bijbel door. Enkele mooie uitspraken tijdens het afgelopen jaar waren: 'Ik hang aan je lippen', 'Om de week? Oh jammer!', 'Ik heb hier zo naar verlangd en om gebeden dat God mij mensen zou geven om samen de Bijbel te bestuderen!', 'Ik heb nog een hoop te leren, maar ik snap alles wat er gezegd wordt en ik wil alles weten!'

Jeugdavonden

De totale jeugdgroep bestaat uit ongeveer dertig jongeren in de leeftijd van elf tot twintig jaar. De groep is opgesplitst in vier leeftijdsgroepen, waarbij wij de jongste groep ontvangen: ongeveer twaalf tieners van tien en elf jaar oud. We beginnen de avonden met samen eten, waarna ze helpen met opruimen en dan is het tijd voor Bijbelstudie. Op een interactieve manier behandelen we allerlei onderwerpen, aan de hand van 'Follow Me!'. Wat opvalt bij deze jonge tieners is dat ze erg serieus meedoen met de Bijbelstudies! Ze hebben veel vragen, denken echt na over hun leven en hoe ze God daarbij kunnen betrekken. Ze doen actief mee en zijn erg open.

KinderBijbelClub

De opkomst is wat wisselend, maar de middagen zijn altijd hetzelfde: heerlijk! We genieten van de kinderen die komen, van hun verhalen, hun vragen en opmerkingen. De Kerstclub dit jaar was een geweldige afsluiting van het jaar! Er kwamen 21 kinderen naar de club! Kinderen die we nog niet eerder hebben ontmoet, kinderen die heel soms komen en kinderen die elke club erbij zijn. We hadden precies genoeg chocomelk, chocolaatjes, meegeeftasjes en stoelen! Ondanks dat er zoveel kinderen waren, was het gezellig en rustig. Ze zongen goed mee, gaven goede antwoorden en stelden mooie vragen. Ook tijdens het verhaal was er veel rust en hebben ze met veel aandacht geluisterd naar het Kerstverhaal. Bij de quiz was goed te merken hoe goed de kinderen geluisterd hadden: alle vragen goed! En samen met 21 kinderen mochten we vandaag uit Lukas 2:21 leren: Vandaag is jullie Redder geboren: Christus, de Heer!

En zo kunnen we nog hele nieuwsbrieven vullen met mooie verhalen, grappige uitspraken en nog veel meer! De reis van Marjolein naar Sibiu, het dienen in de lokale gemeente, de Evangelische Baptisten Gemeente Breda. We mochten ook dit jaar weer brood uitdelen aan gezinnen en alleenstaanden, we mochten ons huis openstellen voor diegene die dat nodig hadden afgelopen jaar, en alles wat er komt kijken bij het wonen in wijk de Heuvel in Breda.

We kunnen vooruitkijken naar het nieuwe jaar, waarin we hopen om alle activiteiten voort te zetten en plannen maken voor al die activiteiten.

Maar we willen vooral met een dankbaar hart terugkijken op de goedertierenheid en trouw van onze God en Vader. Hij heeft alles gedaan, Hij heeft de mensen naar ons huis gebracht, Hij heeft de harten van kinderen en tieners geopend voor Zijn Woord, Hij voegde mensen toe aan de EBG Breda, Hij zorgde steeds weer voor rust en kracht, alle eer en glorie aan Hem!

Liefs,
Folkert en Marjolein – Suus en Gijs

