



**Zou er iets voor de HEERE te wonderlijk zijn?
Genesis 18:14a**

Lieve vrienden,

De tekst die boven de nieuwsbrief staat is een tekst die naar boven komt, als wij nadenken over de afgelopen maanden. Er is echt niets te wonderlijk voor de HEERE!

Hij heeft ons al weer bijna twee jaar geleden dit prachtige huis gegeven, waar we als gezin met heel veel plezier in wonen. Maar waar we bovenal zoveel kinderen, tieners en volwassenen steeds weer mogen vertellen over Hem.

We hebben ons in de periode net na de verhuizing, soms afgevraagd: 'Wat gaat de HEERE hier allemaal doen? Wat mogen wij hier in Zijn Naam gaan doen? Hoe krijgen we de mensen hier naar binnen voor onderwijs, koffie of een gesprek?'. En nu mogen we de HEERE loven om alles wat Hij heeft gedaan en nog steeds doet in de Heuvel, Breda!

In de laatste nieuwsbrief hebben wij u mogen vertellen van de moeders die een aantal ochtenden zouden komen voor Bijbels onderwijs. Ze komen nog steeds en hebben zelf al een plan gemaakt om na de zomervakantie door te gaan! Want misschien kunnen we dan niet meer op de woensdagochtend, maar dan komen ze graag om de week een avond naar ons toe. Want stoppen, dat willen ze zeker niet!
Is dat niet WONDERlijk?

Folkert heeft al een tijdlang gesprekken met een vader van school. Zijn zoontje zit bij Gijs in de klas en ze zijn 'beste vrienden'! De vader van dit jongentje is herstellende van kanker en heeft een moeilijke tijd achter de rug. Steeds vaker gaat hij met Folkert een stuk wandelen of even helpen in de moestuin. Deze moestuin is een volkstuin op een volkstuincomplex net naast de wijk. Hier is Folkert tussendoor veel te vinden om de grond te bewerken, een kas te bouwen, groente te telen, enzovoort. Deze vader komt daar graag om te helpen en zijn gedachten te verzetten. Zo bouwen ze samen, praten ze samen en bidden we dat zijn hart meer open zal gaan staan voor de HEERE! Bidt u daar ook voor mee? Verder zijn er op het volkstuincomplex steeds meer mensen die Folkert leren kennen. Hij maakt graag een praatje met iedereen en verteld dan wie wij zijn en wat wij mogen doen in Breda. Eén van de vrouwen heeft nu afgesproken om contact op te nemen met Marjolein om ook eens te komen kijken bij de vrouwenochtend! **Is dat niet WONDERlijk?**

17 juni hadden we eigenlijk jongerenavond, maar omdat er maar 1 of 2 zouden komen (en dat ook niet zeker was), hebben we in overleg met de ouders, de jongerenavond afgezegd.

Marjolein is samen met Suus naar een verjaardag gegaan, niets aan de hand.

Totdat Folkert om 19.10 uur belt: er staan 3 jongeren uit de wijk voor de deur, ze komen voor de jeugdavond! Folkert nodigt ze natuurlijk binnen en ze kletsen er op los. Marjolein en Suus rijden ondertussen naar huis en hebben één van de jongens nog net gezien. Hij moest om 8 uur thuis zijn en Folkert zou hem even thuisbrengen. Suus en Gijs zijn met de andere jongen en het meisje op de trampoline gegaan en hebben heerlijk met ze gespeeld, totdat het voor hun bedtijd was.

Terwijl Folkert de kinderen naar boven brengt, vraagt de jongen aan Marjolein: 'Wat doen jullie normaal gesproken op zo'n avond?'. Als Marjolein uitlegt dat ze spelletjes doen, maar ook veel uit de Bijbel leren, komen ze allebei zitten op de trampoline. 'Wat leer je dan?', vraagt het meisje. Marjolein verteld: 'We hebben een aantal avonden over de Bijbel zelf geleerd: wat is de Bijbel, wie heeft het geschreven, wat staat er allemaal in? De laatste avonden gingen over de Heere Jezus. De geboorte, Zijn leven, wat Hij allemaal gedaan heeft, zijn sterven en opstanding. En deze avond zouden we het eigenlijk hebben over: 'Wat doe jij met alles wat je gehoord hebt?'. 'Oh', zegt het meisje dan, 'dus jullie zijn gelovig? Tof!'.

We hebben ze uitgenodigd om te komen, wanneer ze willen: als ze zich niet fijn voelen thuis, als ze willen trampolinespringen, als ze willen spelen met Suus en Gijs, of gewoon willen praten, ze mogen altijd langskomen.

"Dan doe ik dat voortaan, in plaats van thuis een gat in de deur te trappen!", zei de jongen. Dat heeft hij blijkbaar al twee keer gedaan. Waarom? Dat weet hij zelf ook niet zo goed, hij was 'gewoon' kwaad. Ze hebben beiden tot 3x toe herhaald dat ze het 'echt leuk!' vonden en dat ze snel weer terug komen! Ook willen ze een keer naar 'een echte avond', want (zo zeiden ze zelf): "Dit was al super leuk, dus dan ben ik daar ook benieuwd naar!" **Is dat niet WONDERlijk?**

Folkert heeft al langere tijd contact met een echtpaar wat zich erg inzet voor de minderbedeelden in de Breda. Deze man mag elke week twee boodschappentassen vol met brood halen bij verschillende bakkers. Als hij brood heeft, mogen wij ook een tas op komen halen om dan weer uit te delen in de wijk. Zo ontstaan er mooie nieuwe contacten en blijven 'oude' contacten bestaan! Door dit brood uit te delen, horen wij steeds weer wat er leeft in de wijk, wie er brood nodig heeft, soms horen we ook wat er gebeurt achter de voordeur. Zo ook afgelopen week. Folkert is brood gaan brengen bij het gezin van het meisje dat onverwacht naar de jeugdavond kwam. Wat een verdriet is er binnen dan huishouden! We kunnen uiteraard niet alles delen, maar dat er gebed nodig is voor dit gezin, is overduidelijk! En terwijl deze vrouw Folkert niet kent, deed ze de deur open en begon ze te vertellen. Heel open over wat er in haar leven en in het gezin aan de hand is. En zo mogen we haar en ook haar twee kinderen vaker zien en mogen we bidden dat God aan het werk mag gaan in weer een (voor ons) nieuw gezin. **Is dat niet WONDERlijk?**

Tot slot willen wij u kort vertellen hoe het met ons als gezin gaat. We krijgen de laatste tijd wat vaker de vraag 'of we het allemaal nog redden'. Met grote dankbaarheid kunnen we echt oprecht zeggen: de HEERE voorziet! Alles is duurder geworden, de energieprijzen zijn enorm gestegen (ook ons contract liep vorig jaar af) en de kinderen groeien gestaag door! Maar we hebben nooit tekort en nooit teveel. De HEERE voorziet echt in alles. En dreigen we soms tekort te komen, dan vinden wij dat ook spannend hoor! Maar dan komt er uit een onverwachte hoek toch weer een envelop of een gift of een zak kleding voor de kinderen. Dan mogen we weer heel stil zeggen: **Zou er iets voor de HEERE te wonderlijk zijn?**

Veel liefs,
Folkert, Marjolein, Suus en Gijs van der Horst



AvondVierDaagse



Lesgeven op Hebron Missie over jongeren bereiken



KinderBijbelClub