

Lieve vrienden,

Komt verwonderd!

“Komt, verwonderd u hier, mensen”. Met deze woorden begint een prachtig Kerstlied. Graag willen wij u met deze nieuwsbrief verwonderen! Zodat wij samen als (u dat al niet was!), in verwondering raken van wat er met Kerst gebeurt is.

“God met ons” . Hoe geweldig, onbegrijpelijk, kwetsbaar, glorieus en heerlijk. God is voor ons naar deze aarde afgedaald, om voor ons te sterven. Dat is al een prachtig en geweldig wonder, iets waar je alleen maar stil van kunt worden. Maar met Kerst mogen we ook stilstaan bij het feit dat Hij als kleine, hulpeloze en kwetsbare baby naar deze wereld is gekomen. Ook dat heeft Hij voor ons gedaan. Om ons te redden, om de verbroken relatie weer te helen heeft Hij Zich vernederd door als kleine baby naar deze wereld te komen.

Dankzij het volbrachte werk van Jezus aan het kruis, is de weg opnieuw vrijgemaakt voor ons. Maar het begon allemaal in een kleine stal in Bethlehem. De grote, geweldige Koning, liggend in een voerbak voor de dieren. En waarom? Omdat Hij van ons houdt, omdat Hij Immanuel is: God met ons. Wat een prachtig wonder, daar kunnen we alleen maar stil van worden.

Op het moment dat wij deze nieuwsbrief schrijven, wachten wij op de komst van drie vrouwen die wat meer willen weten over wat wij nu eigenlijk geloven. Ze gaven aan dat hun kinderen allerlei vragen hebben, waar zij het antwoord niet op weten. Dit is een van de redenen waarom ze bij ons aanklopten voor “onderwijs”. Zo kunnen wij het wel noemen. Zelf noemen ze het ‘De Bijbelschool’. Tegen hun baas, collega’s, vriendinnen of familie vertellen ze dat ze op woensdagochtend niet ,beschikbaar zijn vanwege de ‘Bijbelschool’. Het is nu al de tweede keer dat ze komen!



Vorige week zaten wij klaar: de Bijbel op schoot, het materiaal lag klaar in de vensterbank en de thee stond op tafel! We hebben eerst gepraat over wat zij al weten, wat ze geloven en wat ze weten over God. Daarna hebben we wat Bijbelteksten gelezen over de vragen die ze hadden, maar we merkten al gauw dat het te moeilijk was.

Het was niet te moeilijk omdat zij het niveau niet aan konden. Het was te moeilijk omdat het ze nog nooit is verteld.

‘Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt?’ Romeinen 10:14.

Dankbaarheid vult ons hart dat deze drie vrouwen de tijd en de moeite nemen om meer te weten te komen over Jezus. Om het in hun eigen woorden te zeggen: “Hoe zit het nu met Jezus? Wie is Hij? Wat gebeurde er eigenlijk met Kerst? Wat deed Hij op aarde?”. Ze geven ook aan: ‘We komen hier niet om bekeerd te worden, maar om meer te weten te komen.’ Het maakt ons stil en dankbaar, verwonderd, dat wij het voorrecht hebben gehad dat wij het Evangelie gehoord hebben. Dat er iemand is geweest die het ons heeft verteld.

Marjolein is gaan vertellen, beginnend bij het leven van de Heere Jezus Christus: Zijn geboorte met Kerst. Marjolein pakte op hun verzoek de platen van het Kerstverhaal en begint te vertellen over het bezoek van de engel. Maria was nog niet getrouwd, maar zou wel zwanger worden. *“Dus opeens was ze zwanger? “Oh! Vandaar de maagd! Nooit geweten!”*. Het wonder van Kerst!



*“En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de Naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden!. Maria zei tegen de engel: **Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man?** En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zult worden, Gods Zoon genoemd worden”.*

Een heel bekend tekstgedeelte, hoe vaak hebben wij het al niet gehoord? Misschien wel jaar in jaar uit. Maar raakt het ons nog? Zijn wij nog verwonderd over wat er gebeurd is met Kerst? De Zoon van de Allerhoogste, Gods Zoon, afgedaald vanuit Zijn heerlijkheid! Om te worden als een Kind, heel eenvoudig, heel klein. Zo kon Hij de Redder worden.

Marjolein verteld verder en tussendoor hadden ze veel vragen: 'Dus opeens was ze zwanger?' - 'Wanneer speelt dit zich af? Oh tijdens de Romeinse tijd, dus niet eens zo lang geleden!' 'Hoe ziet een engel er volgens jou uit?'

En toen was het opeens al 13.00 uur ! Ze zijn blijven lunchen en tijdens het eten hebben we meteen een nieuwe afspraak gemaakt: volgende week woensdag, want anders zat er te lang tussen en ze zijn benieuwd hoe het verder gaat.

We hebben genoten en deze week hebben ze alle drie een prentenbijbel of kinderbijbel meegenomen, zodat ze tussen de afspraken door zelf thuis kunnen lezen!



Verwonderd waren we, en zijn we nog steeds! God heeft zoveel mensen op ons pad gebracht dit jaar.

Veel nieuwe kinderen op de KinderBijbelClub en zelfs een nieuwe juf! Janet, een van de nieuwe medewerkers van IKEG, ondersteunt ons elke Kinderclub. Wij mogen haar begeleiden in haar eerste stappen in het kinderwerk voor IKEG, en zij ondersteunt ons in onze bediening! Maar niet alleen kinderen en moeders vonden onze deur, ook jongeren die trouw naar de 'Jeugdmeugd' komen. Op deze avonden verzorgen we een jongeren Bijbelstudie en eindigen we met spelletjes en een potje tafelfoetbal. We zijn dit jaar druk geweest, maar wat hebben we genoten!

Wij willen iedereen danken voor zijn trouwe steun dit afgelopen jaar. In berichtjes, bezoeken, gesprekken en telefoontjes zijn wij gesteund en bemoedigd. Zonder uw gebed en medeleven, zouden wij het hier niet volhouden.

Wij wensen u hele fijne en gezegende feestdagen toe en wellicht tot ziens in het nieuwe jaar!

Veel liefs,
Folkert, Marjolein, Suus en Gijs van der Horst

