

'Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn, en buit de geschikte tijd uit. Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden' Kolossenzen 4:5-6

Lieve vrienden,

Nu we deze nieuwsbrief schrijven, zijn er alweer 5 maanden voorbij in het nieuwe jaar. Met Kerst hebben we geschreven dat we biddend aan het zoeken waren naar een juiste invulling voor de prachtige ruimte in ons huis. We hebben God gevraagd of Hij de juiste mensen wilde leiden naar ons. En dat heeft Hij gedaan! Daar willen wij jullie graag over vertellen.



God stuurde kinderen!

Een 'gewone' vraag tijdens de KinderBijbelClub: Kun je iemand noemen die altijd van je houdt? R., meisje van 11 jaar oud, geeft antwoord: *"Ik weet wel wie er NIET van mij houdt, dat is mijn moeder. Ze zegt dat ze mij niet meer als dochter wilt. Ik weet ook wie er WEL van mij houdt, dat is Marjolein. Anders had ze mij er allang uitgeschopt, na alles wat ik heb gezegd en gedaan. Ohja, en God houdt natuurlijk ook van mij!"*

Samen met Emma en Rozanne organiseert Marjolein om de week, op dinsdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur deze KinderBijbelClub. De ene week voor 6 kinderen en de andere week opeens voor 13 kinderen!

Sommige kinderen komen uit de wijk, andere kinderen komen mee vanuit school en sommige kinderen komen vanuit een kerk waar niet veel meer gedaan wordt met de zondagschool. Al met al een bont gezelschap! Dit zorgt voor vrolijke momenten, voor mooie uitspraken, maar soms dus ook voor hele verdrietige. We zijn God dankbaar dat Hij deze



kinderen naar ons stuurt. Dat we om de week deze kinderen mogen vertellen over Zijn liefde en Zijn redding. Maar ook dat we deze kinderen om de week mogen laten merken dat ze bij ons altijd welkom zijn, ongeacht hun thuissituatie, ras, huidskleur of wat dan ook!

God stuurde jongeren!

Om de week op vrijdagavond, komen er 3 jongeren uit de wijk naar ons huis voor een jeugdavond. Twee van hen kwamen altijd naar de KinderBijbelClub, maar worden daar nu te oud voor. Ze wilden zelf graag blijven komen en blijven leren uit de Bijbel. Fantastisch! De derde die komt, is een neef van M., hij komt bijna altijd naar de jeugdavonden en soms komt hij tussendoor even aanwaaien om te kletsen.



We beginnen deze avonden met bijkletsen, want wat gebeurt er veel in de levens van twee van deze jongeren. Problemen op school, problemen thuis en problemen op straat. Ze zijn pas 13 en 15 jaar oud,

maar hebben meer meegemaakt dan wij op onze huidige leeftijd. Na het bijkletsen, beginnen we de avond met gebed en gaan we verder met een interactieve Bijbelstudie. Met onderwerpen als: 'Wie is God? Wat is de Bijbel? Hoe bestudeer je de Bijbel?' Tijdens de Bijbelstudie krijgen ze van ons een Bijbel en moeten ze de Bijbelteksten zelf opzoeken. Dit doen we door 'Zwaardoefening!' (zie onderste foto). Iedereen houdt zijn Bijbel boven zijn hoofd, dan zegt Folkert welke tekst ze moeten opzoeken en als hij 'Trek je zwaard!' roept, mogen ze de tekst opzoeken. Wie hem het eerste heeft gevonden, leest de tekst voor. Dit is een leuke manier om de jongeren zelf aan de slag te laten gaan met het opzoeken van teksten in de Bijbel! Na de Bijbelstudie doen we altijd een quiz. En wat zijn ze dan heerlijk fanatiek! Na elke vraag die je goed beantwoordt, kun je punten verdienen, elke avond op een andere manier. Om 21.00 uur is de avond voorbij, zijn er twee zakken chips, 3 chocoladerepen en 2 flessen frisdrank op en brengen we de tieners weer thuis!

God stuurde volwassenen!



Op 16 april hebben wij een Paasspeurtocht gehouden in de wijk. We rekenden op ongeveer 12 kinderen, maar we kregen er 30! Dus we waren ontzettend blij en dankbaar met de hulp van 12 broeders en zusters uit een gemeente in Dordrecht. Een aantal hebben geholpen bij de speurtocht en een aantal zijn in de wijk gaan evangeliseren.

De Paasspeurtocht is goed gegaan, maar het was soms lastig voor de kinderen die nog helemaal niets wisten over de Heere Jezus. Gelukkig werd er in de groepjes goed mee omgegaan en hebben we van verschillende kanten gehoord dat kinderen hebben genoten en dat ze soms veel nieuwe dingen geleerd hebben. Twee kinderen kwamen voor het eerst en komen nu elke keer naar de KinderBijbelClub! De groep die ging evangeliseren heeft mooie gesprekken en ontmoetingen gehad, maar zijn ook geschrokken van de heftigheid van de verhalen die ze hebben gehoord.

God stuurde ons naar de studenten!

Ik moet er niet aan denken dat we zonder deze voorbereiding naar de Vechtvallei hadden moeten gaan!

Op 19 april, samen met Emma, mochten we lesgeven op Hebron Missie in Amerongen over het bereiken van jongeren. Het onderwerp was: 'Tieners?! Hoe dan?'



Hoe bereik je tieners met het evangelie, maar ook 'waar zijn tieners mee bezig?' - 'Wat gebeurt er in hun leven?' We zijn dankbaar dat we ze iets over mochten leren en laten zien van onze kennis en ervaring die we hebben met tieners. De studenten zijn de week daarna naar de Vechtvallei geweest om een week lang christelijk animatiewerk te doen onder de tieners die naar deze camping kwamen. We zijn dankbaar dat we de studenten iets mochten laten zien van het moeilijke, bijzondere, dankbare werk wat gedaan mag worden onder tieners!

Tot slot zit de duivel helaas niet stil als wij op 'zijn terrein' bezig zijn. Bid daarom voor bescherming van ons gezin en onze bediening! In het bijzonder voor Folkert die steeds vaker vervelende en bedreigende situaties met jongeren op straat meemaakt. Bid dat we ons niet zullen laten ontmoedigen en bid dat we ook deze jongeren mogen bereiken met Gods liefde en Zijn evangelie!

Veel liefs, Folkert,
Marjolein, Suus en Gijs van der Horst