



'Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.'

1 Korinthe 10:13

Lieve vrienden,

Wat is het alweer lang geleden dat wij jullie geschreven hebben, onze welgemeende excuses hiervoor! Er is in die tijd enorm veel gebeurd. Helaas kunnen we niet alles in één nieuwsbrief vertellen, maar we zullen de hoogtepunten met u delen!

Huisvesting

Wij hebben jullie in de laatste nieuwsbrief geschreven dat we bezig waren met een huis, midden in wijk de Heuvel. Dat huis is het helaas niet geworden en ondertussen hebben we al veel verschillende huizen bekeken. Zowel huur als koop. Op verschillende manieren werd ons hulp aangeboden, maar het liep steeds uit op niets. U kunt zich voorstellen dat het soms erg lastig en ontmoedigend was.

Maar we hebben ook ervaren dat God goed en trouw is! Want na lang zoeken, is er op wonderlijke wijze toch voorzien in een huis! Op 5 juli 2021 hebben wij de sleutel gekregen en sindsdien zijn we druk aan het klussen! De locatie is geweldig, op het randje van wijk de Heuvel, vlakbij ons oude huis. Het is een huis waarin wij zelf als gezin kunnen wonen, met daaraan vast een ruimte om te gebruiken voor club, ontmoetingen, enzovoort. En nog een ruimte, welke we verbouwd hebben tot een appartement.



We zijn ontzettend dankbaar voor deze bijzondere plek. De meeste kinderen van de kinderclub zijn al meerdere keren langs geweest om een praatje te maken. Ze mogen allemaal zelfstandig naar ons nieuwe huis lopen, dus dat is gelukkig geen obstakel om naar de kinderclub te komen!

CMLC

Deze afkorting staat voor **Children's Ministry Leadership Course**.

Dit is de medewerkerscursus van stichting IKEG. Op 14 juni is Marjolein begonnen met deze cursus om op die manier officieel medewerker van stichting IKEG te worden.

Ons eerste plan was om samen deze cursus te volgen, maar omdat wij 5 juli de sleutel kregen van ons nieuwe huis, hebben we besloten dat Marjolein deze alleen zou volgen. In verband met de coronamaatregelen werd de cursus online aangeboden. In totaal duurt de cursus 12 weken, maar alleen de eerste 6 weken werden online aangeboden.

De lessen werden verspreid over 10 weken, dus van 14 juni tot en met 20 augustus heeft Marjolein de cursus online gevolgd. Dit betekende een strak dagritme!

Eerst de kinderen naar school, vlug naar huis want om 9.15 uur moest ze ingelogd zijn op Zoom. De lessen werden van maandag tot en met vrijdag gegeven en duurden tot 13.45 uur. Vlug uitloggen en op de fiets de kinderen halen. 's Middags klussen of spelen met de kinderen en als de kinderen 's avonds op bed lagen, was Folkert vaak nog tot 22.00 uur aan het klussen en had Marjolein tijd voor huiswerk. Dit duurde vaak ook tot 22.00 uur en dan begon de volgende dag alles weer opnieuw!



Het was lastig, maar de lessen waren ontzettend mooi! We zijn samen bemoedigd en meer toegerust om kinderen en tieners met het evangelie te bereiken. Na 10 hectische weken heeft Marjolein op 20 augustus de cursus met goed resultaat afgesloten en is er weer wat rust gekomen.

Klussen

Er is ontzettend veel werk verricht sinds 5 juli! Er is geschilderd en behangen, geschuurd en geslepen, muren zijn gestuct en vloeren zijn gelegd en ga zo maar door.

Ons huis is grotendeels af, het meeste werk zit in het appartement. Per 1 oktober verhuren wij een deel van de woning aan een jongen uit de wijk. Nu zijn we druk bezig met het opknappen van de laatste klussen in ons eigen huis.

Op 13 november komen onze laatste spullen uit de loods en kunnen we ons huis weer inrichten en is het einde in zicht!



Gezin

Zoals jullie kunnen begrijpen, is het best een hectische tijd voor ons als gezin. Nadat we anderhalf jaar bij Piet en Aline in huis hebben gewoond, zijn we op 21 juli verhuisd naar ons nieuwe huis! We zijn nog steeds ontzettend dankbaar dat zij ons al die tijd in huis hebben genomen, maar natuurlijk zijn we ook blij en dankbaar dat we nu weer als gezin samen mogen zijn. De kinderen hebben nu hun eigen kamer en genieten daar ook van, of zoals Suus het zegt: 'Super leuk!'. De eerste vier weken van de zomervakantie was Marjolein nog bezig met de cursus en was er veel oppas nodig voor de kinderen. Nu de cursus klaar is, genieten we samen nog meer van het nieuwe huis.

De kinderen zitten nu weer op school, wat ons tijd geeft om samen aan de slag te gaan in ons huis.

We zien er naar uit dat ook ons huis klaar is en dan zullen we eerst een periode van rust nemen. Om bij te komen, uit te rusten en voor te bereiden op onze bediening in de Heuvel.

Tot slot...

... willen wij jullie enorm bedanken voor al jullie gebeden en steun in deze hectische tijd. We hebben het echt nodig gehad! Blijf alstublieft bidden voor ons als gezin.

Wij zijn dankbaar voor alles wat God ons heeft gegeven en we zien enorm uit naar wat God gaat doen in wijk 'De Heuvel' in Breda!

Veel liefs,

Folkert, Marjolein, Suus en Gijs van der Horst

