



*'Begrijpt u ook wat u leest? Maar hij zei: 'Hoe zou ik dat kunnen, als niemand mij de weg wijst?' En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten'  
Handelingen 8 : 30b – 31*

Lieve vrienden,  
**Begrijpt u ook wat u leest?**

Met vrij grote regelmaat bezoek ik, Folkert, een dienst van de Katholieke kerk. Om te leren wat het katholieke geloof inhoudt en waar het afwijkt van wat de Bijbel ons leert.

Al gauw kwam ik erachter dat men niet begrijpt wat ze lezen. Het is triest om te zien dat, wanneer er gebeden wordt, de vreugde wordt gemist en er angst in de ogen van de mensen te lezen is. Eigenlijk draait het om religie in plaats van geloof. De boodschap die er klinkt is: Doe goed je best, wees goed voor je naaste en eigenlijk is het daarna maar afwachten. Zo uitzichtloos en hopeloos.

Maar goed, ik dacht misschien is het deze keer anders, ik ging er voor zitten en verwachtte een korte overdenking van het tekstgedeelte.

Er werden twee Schriftgedeeltes voorgelezen, namelijk Handelingen 8 over Filippus en de kamerheer en Johannes 6 waarin Jezus beschrijft dat Hij het Brood des Levens is. Twee mooie gedeeltes waarin wordt verwezen naar de Heere Jezus Christus, waarom Hij is gekomen en hoe men eeuwig leven kan ontvangen.

De overdenking kwam er helaas niet.

Na afloop van de dienst ging ik naar de vrouw toe die de dienst leidde en vroeg haar: 'Begrijpt u wat u leest?' 'Nee', was het alleszeggende antwoord hierop. Vervolgens stelde ik haar de vraag: 'Weet u hoe u het eeuwig leven kunt ontvangen?' Het alleszeggende antwoord hierop was: 'Helaas moet ik je daarop het antwoord schuldig blijven'. U begrijpt dat het ons veel verdriet doet om te zien dat de mensen hier zo verduisterd zijn. Als u dat begrijpt, dan begrijpt u ook hoe dankbaar wij zijn dat wij uitverkoren zijn en wij ons kinderen van de Levende God mogen noemen.

Het laat ook zien hoe belangrijk gebed is, niet alleen voor ons, maar ook voor ons land, voor de gemeente, voor onze kinderen. Dat we ons vasthouden aan het ware geloof, dat we mogen volharden in het geloof, dat we elkaar nodig hebben om elkaar bij de les te houden. Lieve vrienden, de satan gaat rond als een briesende leeuw en hij wil roven en hij jaagt op ons en onze kinderen. Alle anderen heeft hij al.

Blijf bidden dat het bevrijdende evangelie zal blijven klinken. Blijf staande en zie toe dat u niet valt.

## Kinderwerk

### Kinderclub

De kinderclub is een grote bemoediging in ons werk hier in Breda. Niet alleen de club op woensdag bij ons thuis, maar ook de kinderclub die we in samenwerking met Rozanne van Licht! Breda mogen doen. We proberen elke schoolvakantie en christelijke feestdag een kinderclub te houden voor alle kinderen uit de buurt. Ook met Pasen, op Goede Vrijdag, mochten we weer het heerlijke evangelie bekendmaken aan de kinderen uit wijk de Heuvel! We mochten 20 kinderen verwelkomen in het Lichthuis.



Tijdens deze middag hebben we met de kinderen nagedacht over Pasen. Waarom moest Jezus sterven? Waarom is Goede Vrijdag 'goed', als Jezus op die dag gestorven is? Hoe zit het nu met alle verkeerde dingen die wij nog steeds dagelijks doen?

We hebben veel gezongen, we hebben geluisterd naar het Paasverhaal uit de Bijbel en in kleine groepjes hebben we nagepraat en gebeden. Wat bijzonder om met kinderen te bidden die soms nog nooit gehoord hebben over Jezus en Zijn reddende liefde.

Dit keer waren er ook een moeder en een oma gebleven om te luisteren, ook zij mochten het evangelie horen. Dat wij zondaars zijn, maar dat God in Zijn liefde Jezus naar de aarde liet komen om voor onze zonden te sterven.

Bid u mee voor de uitwerking in de harten van de kinderen en hun ouders en grootouders?

### **Evangelische Baptisten Gemeente**

Zoals jullie weten, gaan wij wekelijks naar de Evangelische Baptisten Gemeente (EBG) in Breda.

In deze gemeente voelen wij ons erg thuis! En ondanks dat er geen andere kinderen zijn dan Suus en Gijs, hebben ze de zondagschool voor ons weer opgestart. Marjolein en nog twee andere vrouwen uit de gemeente doen elke zondag tijdens de prediking zondagschool.

Om de week, op dinsdagavond, is er Bijbelstudie bij ons thuis met nog drie getrouwde stellen. We gaan stapsgewijs door de Brief aan de Filippenzen. Wij zijn erg dankbaar voor deze mooie avonden en voor de aansluiting die wij hebben binnen de gemeente.



*Suus en Gijs bij de zondagschool*

### **Gezin**

In ons gezin gaat het goed! We genieten van onze kinderen, Gijs is ondertussen alweer ruim 2 jaar oud.

Hij volgt zijn grote zus op de voet en doet alles wat zij doet. Soms is dat handig en soms juist niet... Maar wat is het heerlijk om ze te zien opgroeien.

Natuurlijk gaat het allemaal veel te snel, Suus zit nog twee maanden in groep 1, dan is het alweer zomervakantie en gaan we ons voorbereiden op groep 2!

Wij zien uit naar wat God allemaal gaat doen in wijk 'de Heuvel' in Breda!

Liefs,

Folkert, Marjolein, Suus en Gijs van der Horst



### **Gebedspunten**

Wilt u bidden dat...

... Folkert ingangen mag blijven vinden om met mensen in de Katholieke kerk te praten over het evangelie?

... wij standvastig mogen blijven in ons geloof?

... de kinderclub zich mag uitbreiden?

Wij zijn God dankbaar voor...

... Zijn leiding, elke dag opnieuw!

de (nieuwe) mensen die Hij op ons pad brengt.

Familie van der Horst – Veldmoeren 9 – 4824 JT – Breda

Tfcm2015@gmail.com – www.fm880.nl

IBAN NL16 INGB 0006 6170 72

t.n.v. Werkers in de wijngaard

o.v.v. 'Heuvel Breda'