



Marjolijn tijdens de kinderclub



Er was ook tijd voor ontspanning



Flyeren voor de Lichtweek

Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, zo spreekt de HEERE.

Jesaja 55:8

Lieve vrienden,

Het Bijbelschooljaar in Hilversum zit er op! Op vrijdag 14 juli was de laatste lesdag, de week daarna hebben we gebruikt om in te pakken en te verhuizen.

Wim Bos was zo aardig om onze spullen te verhuizen en op te slaan, totdat we naar ons nieuwe plekje gaan.

België

Een tijdlang gingen we ervan uit dat België ons nieuwe plekje zou worden. We waren er van overtuigd dat God voor ons een plek in België had. We hebben gesprekken gevoerd met twee echtparen. Over het ene echtpaar kregen we samen geen rust. Op een gegeven moment hebben we daarom besloten dat we daar niet heen zouden gaan. We zijn toen verder gegaan met het andere echtpaar, John en Marga de Boer in de gemeente Paal. Maar na een bezoek aan deze gemeente en veel gebed en gesprekken, hebben zij aangegeven dat zij geen bevestiging hebben gekregen om ons een jaar te begeleiden.

Stage in Breda

We zijn van 16 augustus tot en met 8 september op stage geweest in Breda. Dit was de zogeheten 'korte stage' waarmee we het Bijbelschooljaar afgesloten hebben.

We hebben het erg naar ons zin gehad en willen een aantal ervaringen met jullie delen!

Buurtgenoten

In de wijk 'Heuvel' waar wij geweest zijn, wonen veel verschillende mensen. Mensen met een katholieke achtergrond, mensen die totaal niets meer met christendom te maken willen hebben, de laatste jaren zijn er veel vluchtelingen komen wonen, een handjevol christenen, etc.

Veel culturen, veel verschillende denkbeelden, maar helaas weinig interesse in elkaar of begrip voor elkaar.

Lichtweek, thema: Gaan voor Goud!

Van maandag 21 augustus tot en met vrijdag 25 augustus hebben we de Lichtweek meegemaakt. Dit is een week vol activiteiten voor kinderen.

Van maandag tot en met vrijdag zijn de kinderen welkom op het grote grasveld in de buurt. Er wordt een partytent opgebouwd en in de tent wordt elke dag een Bijbelverhaal verteld, wordt er gezongen en geknutseld en is er tijd om samen te spelen en te praten. Ook was er elke dag een sketch die verzorgd werd door.. Jawel! Folkert en Marjolein van der Horst! We hebben ervan genoten om de kinderen te vertellen over Jezus, over gaan voor God in plaats van het aardse goud, om met ze te spelen, knutselen en praten.

God is grootgemaakt en bekendgemaakt onder de kinderen!

De week werd afgesloten met een buurtbarbecue. Vorige week hebben we geflyerd en de hele buurt uitgenodigd. We hebben veel kinderen gezien die de hele Lichtweek zijn geweest, maar ook veel andere belangstellenden. Het was echt een mengeling van christenen, moslims, niet-gelovigen, blank, bruin en zwart. Er hing een fijne sfeer! Folkert heeft een hele tijd met een vrouw gepraat die aan het einde van het gesprek zei: "Ik heb nog nooit gezien dat mensen met zoveel liefde en respect met elkaar omgaan." Wat een mooi getuigenis aan het einde van een prachtige en gezegende week!

We hebben genoten van de stage, we vonden het echt lastig om afscheid te nemen van deze mooie plaats en het geweldige team.

Toekomst

Tijdens de stage in Breda hebben we vaak tegen elkaar gezegd dat een plaats en project als dit, erg bij ons past. We voelden ons direct thuis, hebben een goede klik met het team en ook het werk spreekt ons erg aan. Na overleg met de beide echtparen in Breda en Martin en Jeanet, hebben we besloten om het vervolgjaar van de Bijbelschool te volgen, met als stageplaats Breda.

Bijbelschool Gospel for Europe biedt namelijk een stagejaar aan, waarbij we 10 maanden stage lopen en om de 2 maanden een week in Hilversum op de Bijbelschool zullen zijn.

Op de Bijbelschool zullen we cursussen krijgen, waaronder een preekcursus voor Folkert en een cursus Kinderevangelisatie.

De stage zal bestaan uit veel verschillende activiteiten waaronder evangelisatie, kinderwerk en mensen bezoeken in de wijk. We zijn nu hard op zoek naar woonruimte in wijk de Heuvel in Breda.

Vooraf zijn we dankbaar dat er duidelijkheid is omtrent onze toekomst. Het is zo anders dan we hadden verwacht, maar zoals bovenaan de nieuwsbrief geschreven staat:

Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, zo spreekt de HEERE.

Jesaja 55:8

Veel liefs,
Folkert, Marjolein, Suus en Gijs van der Horst

Gebedspunten:

- Rust voor ons gezin, met name voor Suus die in de komende weken weer op verschillende plekken haar plekje zal moeten vinden
- Huisvesting in Breda

Wilt u danken voor:

- Een fijne stageperiode!
- Duidelijkheid omtrent onze toekomst
- Een korte periode van rust na een bewogen jaar



Verhuizing door Wim Bos