



Lieve vrienden,

De derde module ligt alweer achter ons, we zijn zelfs al gestart met module 4! Wat gaat de tijd toch snel, dit betekent namelijk dat we al op de helft van het schooljaar zitten.

Wij krijgen nu steeds vaker de vraag wat we na de Bijbelschool gaan doen. En dit is een hele begrijpelijke vraag! Wij zijn hier natuurlijk ook veel mee bezig, maar hebben nog geen concrete plannen. We vertrouwen erop dat God ons op Zijn tijd duidelijk zal maken waar Hij ons wilt hebben.

Uiteraard zijn we veel in gebed en worden onze ideeën over wat we zouden willen doen, steeds concreter. Wij geloven dat God ons echt een hart voor de verloren zielen heeft gegeven. We willen graag eropuit gaan om mensen te vertellen over Jezus en Zijn verlossende werk!

Hoe en waar dit zal zijn, dat weten we nog niet, maar we hebben in januari een paar dagen meegekeken bij 'Licht! Breda'.

Hier werken 2 gezinnen in de wijk 'De Heuvel' in Breda. Zij hebben een tweedehands winkel met kinderkleding en speelgoed en in hetzelfde gebouw hebben ze ook een aantal ruimtes om mensen te ontmoeten. Op donderdag en vrijdag kan iedereen binnenlopen voor een luisterend oor, een kopje koffie en een gezellige ontmoeting. Op deze manier hebben ze veel contacten in de wijk en veel mogelijkheden om het Goede Nieuws te vertellen. Want dat is het doel, het Evangelie verkondigen, mensen vertellen over het werk van de Heere Jezus.

Op hun eigen website verwoordden ze het zo:

"We vinden het een groot gemis dat er geen plek in de wijk is waar het licht van Jezus straalt. Daarom heeft Licht! als hoofddoel bouwen aan een hedendaagse gemeenschap van volgelingen van Jezus in de wijk Heuvel. We geloven dat ieder mens een enorme innerlijke honger naar liefde heeft. Alleen door verwarmd te worden door de liefde die God liet zien in het sterven van Jezus en een relatie met Hem kan deze honger vervuld worden.

Dit goede nieuws willen we graag delen! Wij hebben hart voor alle mensen in de Heuvel, van elke leeftijd, opleidingsniveau, nationaliteit e.d. Wij werken zonder verborgen agenda en delen transparant onze visie voor kerkplanting in de 21e eeuw die aansluit bij de (lokale) samenleving, omdat het geloof in Jezus nog zo enorm relevant is."

Het was ontzettend mooi om hier een aantal dagen mee te mogen kijken. Folkert is onder andere op huisbezoek geweest bij ongelovigen en is in het asielzoekerscentrum op bezoek geweest bij christelijk vluchtelingen. Marjolein was op dat moment hoogzwanger, dus zij is voornamelijk in de tweedehandswinkel geweest.

Verder hebben we veel gesprekken gevoerd met de twee gezinnen van Licht! Breda. We hebben hun getuigenissen gehoord, hun passie en bewogenheid voor de mensen in wijk De Heuvel gezien en hun liefde voor de Heere Jezus mogen ervaren. Het was een mooie en leerzame tijd!

Het sloot ook mooi aan bij deze derde module: 'De gemeente en ik: Wat is een Bijbelgetrouwe gemeente?' Een vraag die niet zomaar even te beantwoorden is! We hebben tijdens deze module veel geleerd over Gods geweldige plan met Zijn Gemeente, maar dankzij de stage in Breda mochten we ook direct in de praktijk ervaren hoe het is om daadwerkelijk vanuit het niets een gemeente te stichten.

In de week voor we naar Breda zijn geweest, kregen we les van Eddie Bakker over hoe een gemeente in elkaar steekt, de verschillende rollen en aspecten en alles wat erbij komt kijken als je een gemeente mag stichten. Deze lessen lagen nog vers in ons geheugen toen we in Breda aankwamen! Wat is het dan ontzettend mooi om de theorie direct in praktijk te zien gaan, geweldig!

We hebben daar gezien hoe het is om vanuit de contacten die je legt met mensen uit de buurt, een Bijbelstudiegroep of kleine huiskring te kunnen starten. En dat is de manier waarop het begint!

Een gemeente begin je niet met een gebouw, een gemeente begin je met mensen die volgelingen van Jezus willen zijn of worden en als de huiskamer dan te klein wordt, kun je altijd nog uitwijken naar een gebouw.

We mogen terugkijken op een leerzame module, waarbij we veel geleerd hebben over Gods beeld van de gemeente. Helaas hebben we ook gezien dat er nog veel dingen gebeuren die niet in overeenstemming zijn met Gods Woord.

Voor ons is daarom heel duidelijk geworden hoe belangrijk het gezag van Gods Woord is. Als iedere gelovige zich daaraan zou onderwerpen, zijn ideeën en tradities zouden durven loslaten en met een open blik willen kijken naar wat God te vertellen heeft, zou de Gemeente er heel anders uitzien!

Tot slot hebben we in de afgelopen module ook geleerd dat God een uniek plan heeft met Zijn gemeente. We maken niet zomaar deel uit van een groepje mensen die naar de kerk gaan, we mogen deel uitmaken van Zijn Lichaam! God heeft een plan met deze wereld en met de Gemeente wereldwijd en wij mogen daar een stukje van zijn. Dit heeft ons ook weer laten zien hoe hard we elkaar nodig hebben. Je hebt je broeders en zusters nodig, samen vormen we het Lichaam van Christus.

En niet alleen met de gelovigen uit de plaatselijke gemeente waar we lid van zijn, maar samen met alle gelovigen wereldwijd!

Gezinsuitbreiding

Op 9 februari 2017 zijn wij de trotse ouders geworden van onze zoon Gijs van der Horst. Hij is om 11.29 uur geboren en woog 3635 gram. Ondertussen is hij alweer 2 weken oud! Het gaat ontzettend goed, hij drinkt goed en slaapt goed. Suus is een echte trotse grote zus en houdt goed in de gaten of hij honger heeft, wanneer hij een schone broek moet en of hij nog lekker ligt te slapen.

We zijn God ongelooflijk dankbaar dat we opnieuw het wonder van een geboorte mochten meemaken en dat alles zo goed is verlopen. Ook in de leefgemeenschap is Gijs al helemaal opgenomen, hij hoort er al helemaal bij!

We willen bij deze ook iedereen bedanken voor alle lieve kaartjes en berichtjes die we hebben gekregen na de geboorte van Gijs!

Veel liefs,

Folkert, Marjolein, Suus en Gijs van der Horst

Gebedspunten:

Wilt u bidden voor:

- Deze nieuwe module: 'Ik en de gemeente: Hoe ontdek ik mijn gaven en talenten?'
- Ons gezin
- Gods leiding voor de toekomst.

Wilt u danken voor:

- Een module waarin we veel over de gemeente hebben mogen leren.
- Dat God ons rust geeft over de toekomst. We weten nog niet wat Hij van ons verlangt na dit jaar, maar we hebben de rust en het vertrouwen dat Hij het op Zijn tijd aan ons bekend zal maken!
- Onze gezinsuitbreiding. We zijn dankbaar dat alles goed verlopen is en dat we zo mogen genieten van onze zoon en dochter!