



Gebedstijd



Samen koken



Suus en Kaleb, dikke vrienden!

Lieve vrienden,

Op het moment dat we dit schrijven, zit de eerste module er alweer op! En wat hebben we weer veel bijgeleerd, zowel vanuit de Bijbel als uit het leven in een drukke leefgemeenschap. In plaats van 8 studenten, zijn er nu 12 studenten en in plaats van één kindje (Suus), lopen er nu 8 kinderen van staf en studenten rond! Daar genieten we enorm van en ook Suus is helemaal blij met haar nieuwe speelkameraadjes.

Module 1

De eerste module stond in het teken van 'De Heere God en ik: Wie is God voor de mens?' In 6 weken tijd mochten we veel leren over de Bijbel en het ontstaan van de Bijbel, hoe we de Bijbel moeten bestuderen, wie God is, wat zijn, Zijn karaktereigenschappen en wat betekent dit voor ons, wat is de relatie van God met de mensheid en in de laatste week hebben we het gehad over de noodzaak van gebed en vasten.

Het is zo geweldig mooi om te mogen leren inzien hoe groot God is en hoe klein wij zijn, om je vervolgens te realiseren dat deze grote en geweldige God ons persoonlijk wilt leren kennen.

Als je daarbij stil staat, kun je ook alleen maar stil worden. Daar hebben we het afgelopen week over gehad, stil worden voor God.

Hoe vaak doen we dat nog? Of bidden we ons gebed, met alle vragen van dien, en ronden we dan af met 'Amen'? Alsof je in een telefoongesprek al je noden bij iemand neerlegt en zonder te wachten op antwoord, ophangt.

We hebben deze week mogen leren om samen en in onze stille tijd, stil te worden voor God. Neem de tijd om je gedachten tot rust te laten komen, neem de tijd om de Bijbelverzen die je leest tot je door te laten dringen, ook in gebed, terwijl je voor de Auteur van die Bijbelverzen stil wordt. Een prachtige les!

Wat doen jullie nu eigenlijk zo'n hele week op de Bijbelschool?

Deze vraag hebben wij nu een aantal keer gekregen en daar willen we graag antwoord op geven! Op de website van Gospel for Europe kun je het weekschema vinden, hierin staat precies uitgelegd wat er op een dag allemaal gedaan moet worden.

Elke middag en avond is er tijd voor zelfstudie, en deze tijd hebben we hard nodig! Elke week is er collegeliteratuur om te lezen, vragen bij te maken en te leren voor de toets van vrijdag.

We leren gemiddeld 6 Bijbelverzen uit ons hoofd, die op vrijdag ook getoetst worden, er is huiswerk van de Veritas cursus en we hebben elke week vormingsliteratuur wat we lezen en waar we ook weer vragen bij maken. Dit zijn meer persoonlijke vragen. Vormingsliteratuur houdt in dat het een boek is waarbij je inzicht krijgt in je persoonlijke relatie met God, bijvoorbeeld het boekje "De weg van Golgotha" van Roy Hession (een echte aanrader!)

Tot slot is er ook nog een Bijbelleesrooster waarbij we in 10 maanden de hele Bijbel doorlezen.

Veritas cursus

Op maandagmorgen volgen we, samen met nog 12 andere personen van buiten de Bijbelschool, de Veritas cursus. Dit is een cursus waarbij we leren om grondig te tekst van Bijbelgedeelten te bestuderen, zodat we ontdekken wat God in een bepaald gedeelte wilt zeggen. Elke maandag van 9.15 uur tot 12.00 uur wordt deze cursus gegeven en 's middags is er dan tijdens de zelfstudietijd ook direct tijd om het huiswerk hiervoor te maken.

Gebed

's Middags na de lunch is er altijd een gebedsuur. Elke dag bidden we voor andere onderwerpen, maandag en dinsdag met de hele groep, vrijdag de mannen en vrouwen apart en woensdag en donderdag in kleine groepjes. We bidden dan onder andere voor zendelingen waar we persoonlijk contact mee onderhouden, zodat we heel specifiek voor bepaalde zaken kunnen bidden, we bidden voor vervolgte christenen en op vrijdag prijzen we de Heer voor de achterliggende week en vragen we gebed voor de week die voor ons ligt.

Praktisch werk

Elke middag is er vanaf 16.00 uur praktisch werk. We werken met een corveerooster, zodat iedereen evenveel aan de beurt komt en iedereen ook weet wat hij of zij moet doen. Zo is er bijvoorbeeld elke dag een schoonmaakploeg, een klusjesploeg en een kookploeg. Op die manier houden we elke dag en week het gebouw schoon en zorgen we samen dat er voor 25 personen eten op tafel komt! Soms zijn er ook nog extra klussen te doen, zoals hout hakken (zie foto)!

Studie

En dan uiteraard nog de lessen en de studietijd. Elke morgen hebben we van 08.30 uur tot 12.00 uur les en, zoals gezegd, 's middags en 's avonds tijd voor huiswerk, studeren en het Bijbellesrooster.

Zo zien onze dagen er een beetje uit en hebben we het voorrecht om elke maand door middel van nieuwsbrieven of stukjes in de Bethelbode hier iets van te mogen delen met jullie!

En dat doen we graag! We vinden het fijn om jullie te laten weten hoe God ons hier bemoedigd, hoe we soms worstelen met vragen, hoe lastig het soms kan zijn om in een leefgemeenschap te leven, maar ook hoe geweldig mooi het is om in een leefgemeenschap te mogen leven.

We zijn de Heer ontzettend dankbaar dat we deze tijd hebben gekregen om de Bijbelschool te volgen. We mogen steeds meer leren, steeds meer groeien en we zijn ons er steeds bewuster van dat er nog zoveel mensen in deze wereld, waaronder Europa, die God nog niet kennen. Die nog niets weten van Jezus en Zijn volbrachte werk.

We zien uit naar wat Gods plannen voor ons zijn en we zijn benieuwd waar Hij ons na dit jaar wilt gebruiken!

Veel liefs,

Folkert, Marjolein en Suus van der Horst

Gebedspunten:

Wilt u bidden voor:

- de volgende module die 31 oktober zal beginnen? Het onderwerp van deze module zal zijn:
 - "Ik en de Heere God: Hoe ontwikkel ik een persoonlijke relatie met God?"
 - Gods leiding voor de toekomst.
 - een goed verloop van de zwangerschap en voorbereiding op onze gezinsuitbreiding.

Wilt u danken voor:

- een module waarin we veel van God hebben mogen leren.
- dat God ons rust geeft over de toekomst. We weten nog niet wat Hij van ons verlangt na dit jaar, maar we hebben de rust en het vertrouwen dat Hij het op Zijn tijd aan ons bekend zal maken!
- het goede verloop van de zwangerschap van Marjolein.