

Gij zijt het licht der wereld! (Mattheus 5:14a)

Lieve vrienden,

Allereerst willen wij jullie graag wat vertellen over onze stageperiode in Schwerin. In onze vorige nieuwsbrief heeft u al iets kunnen lezen over het werk wat Christiaan en Kseniya Kooijman daar doen. We wisten van te voren niet goed wat we moesten verwachten en er was ons ook verteld dat we het beste zonder verwachtingen en plannen daarheen konden gaan. Er werd ons verteld dat we met een open houding naar Schwerin moesten komen en open moesten staan voor allerlei activiteiten, zonder een strak schema. Elke dag is anders en een planning maken heeft weinig zin. En dat hebben we gemerkt! Er zijn een aantal vaste agendapunten waaronder een teammeeting elke dinsdag en een bidstond in het nieuwe gebouw op donderdagmorgen. Ook wordt er twee keer per week gevoetbald met de jongens en gaan de vrouwen die middagen naar de 'Kindertafel' om spelletjes te doen en te kletsen met de kinderen die daar langskomen.

Verder worden de activiteiten vooral afgestemd op de buurt en de behoeften van de mensen die daar wonen. Zo zijn Folkert en ik een ochtend bezig geweest om een tuin onkruidvrij te maken en zijn we met Kseniya en Andrea naar een oudere man geweest om schoon te maken en Bijbel te lezen in zijn kamer in een verzorgingstehuis.

Het zijn drukke, vermoeiende en afwisselende weken geweest, maar wat is het bijzonder om God aan het werk te zien in een buurt als 'de Dreesch' in Schwerin. Het team van zendingen woont zelf ook allemaal in de Dreesch en hebben daardoor dagelijks contact met de mensen die ze willen bereiken. Ze weten waar de mensen doorheen gaan, ze weten hoe het is om hier te wonen, ze ervaren tot op zekere hoogte dezelfde gemakken en ongemakken, maar laten zien door hun levenswijze dat het ook anders kan. De manier waarop er met kinderen omgegaan wordt bijvoorbeeld, is soms schrijnend. De meeste ouders zijn werkeloos en hebben geen geld voor warm eten. Daarom is de Kindertafel zo ontzettend belangrijk. Dit is een plek waar kinderen elke werkdag tussen 8.30 - 15.30 uur langs kunnen komen. Vanaf 13.00 uur wordt er warm eten geserveerd en kunnen de kinderen gratis een warme maaltijd eten.

Het is geweldig mooi dat dit kan, maar tegelijk zo triest om te zien hoeveel kinderen hier gebruik van maken. Wat het nog triester maakt is het feit dat iedereen rookt en drinkt. Dus er is wel geld voor tabak en alcohol, maar niet voor eten of kleren voor de kinderen.

Dit is een van de redenen waarom de zendingen in dezelfde buurt wonen, zij laten zien door hun manier van leven dat het ook anders kan. Zij roken en drinken niet, maar spenderen hun geld aan levensonderhoud. De manier waarop zij met hun kinderen en echtgenoten omgaan, verschilt dag en nacht met de manier waarop de mensen uit de Dreesch dat doen. En op een open en niet-oordelende manier leven zij hun leven in de Dreesch, als een voorbeeld van hoe het ook kan.

Door middel van muziek, spelletjes doen met de kinderen, praktische hulp in de buurt en straks het centrale gebouw in de buurt, laten ze zien dat er ook liefde in deze wereld bestaat. Ook voor deze mensen in de Dreesch. Ze lopen niet rond met de Bijbel in hun hand, maar wel als een afspiegeling van Jezus en zijn liefde voor deze wereld, prachtig! Als ze de kans krijgen, vertellen ze op een hele simpele manier over Jezus, ze zingen op buurtfeesten christelijke liedjes over hoop en liefde en stralen op allerlei manieren de liefde van Jezus uit. Wat een prachtig getuigenis in die donkere buurt van Schwerin!

Na de stage hebben we een weekje rust gehad in Nederland, voordat we terug zijn gegaan voor de laatste module. Deze module stond geheel in het teken van Pastorale Counseling.

Broeder Kees Beekhuizen heeft 3 weken lesgegeven en we hebben allemaal de Engelse versie ontvangen van de pastorale cursus van broeder Aad v.d. Sande. In drie weken tijd hebben we een behoorlijk

aantal van de hoofdstukken behandeld.

Het mooiste aan deze cursus volgen is dat de bemoedigingen die je mag uitdelen aan mensen in geestelijke nood, automatisch ook bemoedigingen zijn voor ons eigen persoonlijk leven.

Je mag mensen herinneren aan de liefde van God en aan het feit dat Hij altijd met open armen op ons wacht, hoever we ook zijn afgedwaald. Sommige onderwerpen waren erg heftig, waardoor we aan het einde van de drie weken behoorlijk moe waren. Maar het was geen negatief gevoel, het was een gevoel van veel geleerd te hebben in een korte tijd! En het werd afgesloten op vrijdag 29 juli met het in ontvangst nemen van een certificaat! Een bewijs dat we de cursus gevolgd en met een goed resultaat afgerond hebben!

Op maandag 1 augustus hebben we ons certificaat van de Bijbelschool Gospel for Europe ontvangen. Het was een bijzondere avond waarbij we ons certificaat in ontvangst mochten nemen en in het tweede deel van de avond hebben een aantal studenten een getuigenis gegeven of een lied gezongen. We hebben de avond en het schooljaar afgesloten met het Heilig Avondmaal. Wat was het een bijzondere avond!

Op dinsdag 2 augustus was het dan echt zo ver, het definitieve afscheid en vertrek uit Duitsland.

Met gemengde gevoelens hebben we afscheid genomen. We kijken ontzettend dankbaar terug op 8 maanden Bijbelschool ervaring, waarbij we veel geleerd hebben over God en de Bijbel, maar ook over onszelf. We zullen iedereen ontzettend missen en er gaan al berichten rond over een reünie, maar we kijken ook uit naar het nieuwe schooljaar wat voor ons ligt! Ook daar zijn we al druk mee bezig, maar dan in praktische zin. We hebben 4 kamers toegewezen gekregen in 'De Stad Gods' waar we nu de vloer aan het leggen zijn, voordat we alles kunnen inrichten. De kamers zagen er prachtig uit, alles was mooi gewit en schoon, geweldig! Op maandag 12 september zullen we dan daadwerkelijk beginnen aan het nieuwe, Nederlandse schooljaar. Wij kijken er naar uit!

Tot slot willen wij jullie met vreugde en dankbaarheid laten weten dat Marjolein opnieuw in blijde verwachting is! Begin februari verwachten wij ons tweede kindje. We zijn de Heere ontzettend dankbaar voor dit prachtige wonder!

Veel liefs,

Folkert, Marjolein en Suus van der Horst

Gebedspunten:

Wilt u bidden voor:

- een goede periode van rust en voorbereiding.
- een goed verloop van de zwangerschap en voorbereiding op onze gezinsuitbreiding.

Wilt u danken voor:

- Gods aanwezigheid in de afgelopen maanden die we in Duitsland mochten doorbrengen.
- de goed verlopen verhuizing van Duitsland naar Nederland.
- Gods leiding en rust in alle beslissingen die we moesten nemen in de afgelopen tijd.
- de zwangerschap van Marjolein

Ons adres zal vanaf 12 september veranderen, namelijk:

Folkert en Marjolein van der Horst

Soestdijksestraatweg 151, 1213 VZ Hilversum



Certificaat uitreiking.



Ons nieuwe optrekje.



Suus had al snel nieuwe vriendinnen gemaakt.



Zingen op een buurtfeest