

"Immers, zulk een hogepriester hadden wij ook nodig: heilig, zonder schuld of smet, gescheiden van de zondaren en boven de hemelen verheven" Hebreëen 7: 26

Wat een prachtige woorden uit de brief aan de Hebreëen! Deze module zijn we begonnen met het behandelen van deze mooie brief, helaas hadden we maar 1 week. We hebben er veel uit geleerd, maar we hadden er gemakkelijk een jaar over kunnen doen!

In heel de brief aan de Hebreëen zijn 'Benefits of Belief' te vinden, dit zijn 'Voordelen van geloof':

- Hebreëen 1: 2 God spreekt nu tot ons door Zijn Zoon
- Hebreëen 1: 3 Jezus is voor onze zonden gestorven
- Hebreëen 1: 8 God regeert in eeuwigheid!
- Hebreëen 1: 13 Jezus maakt onze vijanden tot voetbank
- Hebreëen 1: 14 de engelen zijn dienende geesten uitgezonden ten dienste van hen die het heil zullen beërven

En dit was alleen nog maar hoofdstuk 1. Zo zijn we stap voor stap de brief aan de Hebreëen doorgedaan en mochten zo ontdekken wat een geweldige brief dit is.

En die bemoediging hadden we hard nodig, want maandag 28 maart kwamen we, na onze tweede 'break', weer terug in Duitsland. Diezelfde avond kregen we te horen dat niet alleen het directeursechtpaar gaat stoppen, maar dat ook de Bijbelschool in Duitsland in augustus haar deuren gaat sluiten. Dit betekent dat ons "twee-jaren-plan" veranderd is. In plaats van 2 jaar in Duitsland te studeren, zullen we de Bijbelschool waarschijnlijk in Nederland afmaken. De Bijbelschool zal namelijk naar Nederland verhuizen, maar hier is helaas nog niet veel over bekend. Zodra we hier meer over weten, zullen we u uiteraard op de hoogte stellen! We zijn opnieuw aan het bidden en vragen wat God van ons verlangt, waar Hij ons hebben wilt, waar we na deze Bijbelschool heen mogen, etc. Maar we mogen ons altijd vasthouden aan wat de brief aan de Hebreëen ons leert: wat er ook gebeurt in ons leven, God is erbij en heeft de regie!

Ook de rest van de module heeft God ons steeds weer laten zien dat we op Hem mogen vertrouwen en dat als we ons leven in Zijn hand leggen, Hij voor ons zal zorgen! De laatste week was een projectweek waarin iedere student een persoon uit het Oude Testament moest onderzoeken. Folkert kreeg Jonathan toegewezen en Marjolein mocht Hannah, de moeder van Samuel, bestuderen. Aan het einde van de week moesten we ons verslag inleveren en een presentatie houden. Als hulpmiddel mochten we alleen onze Bijbels gebruiken (geen studiebijbel uiteraard) en een concordantie om te bekijken waar in de Bijbel deze persoon genoemd werd. De opdracht was een biografie te schrijven over deze persoon, sterke en zwakke punten van deze persoon te beschrijven, levenslessen van die persoon en levenslessen voor jezelf te benoemen en achtergrondinformatie te verzamelen.

Wat was het bijzonder om zo in het leven te duiken van personen uit het Oude Testament en wat kunnen we er veel van leren. Jonathan gaf zijn positie als troonopvolger zonder morren op, omdat het Gods wil en Gods plan was. Zouden wij daar ook op zijn manier mee omgaan? Beste vrienden worden met degene die jouw plaats inneemt, voor hem opkomen tegenover je vader, God niet in de weg willen lopen en in vol vertrouwen Zijn weg te gaan?

Hannah bad jaren voor een zoon, ze gaf niet op! Ziet ons gebedsleven er ook zo uit? Bidden we jarenlang, zonder ophouden voor bijvoorbeeld onze ongelovige familieleden? Ze bleef de Heere vragen en toen ze uiteindelijk een zoon kreeg, gaf ze hem terug aan God. Letterlijk. Zonder morren, zonder huilen, maar met dankzegging en lofprijzing! Wat een geloof en wat een vertrouwen op de Heere.

We hebben weer ontzettend genoten van deze module en weer veel nieuwe dingen geleerd. Niet alleen theorie, maar ook lessen voor ons persoonlijke leven. We merken echt dat God ons zegent, vormt, stuurt en leidt hier op de Bijbelschool! We zijn de Heere nog steeds erg dankbaar voor de tijd die ons gegeven is hier in Duitsland. Ook al is het nu nog maar kort!

De volgende module duurt 4,5 week, vervolgens gaan we van 13 juni tot en met 4 juli op stage in Schwerin. Tijdens de stageperiode gaan we 3 weken naar Schwerin in Duitsland en lopen we mee met een echtpaar dat al een aantal jaar woont en werkt in Schwerin. In deze 3 weken gaan we ervaren hoe het is om daadwerkelijk op het zendingsveld te werken! Dan breekt de laatste module aan. Deze is van 11 juli tot en met 2 augustus.

We zien uit naar de komende maanden en naar alles wat God op ons pad zal brengen!

We zijn van 3 tot en met 8 mei voor onze 'break' in Nederland, op 9 mei gaan we weer terug naar Duitsland voor de volgende module!

Veel liefs,
Folkert, Marjolein en Suus van der Horst

Gebedspunten:

Wilt u bidden voor:

- een veilige heen- en terugreis
- een goede voorbereiding op onze stageperiode in juni
- een open hart voor de wil van God, waar dit ons ook leiden zal
- duidelijke leiding van God voor de volgende stap in ons leven

Wilt u danken voor:

- een prachtige module, waarin God ons heeft geleerd om kritisch te kijken naar ons persoonlijke geloofsleven
- Gods leiding in ons leven
- Gods zegen over onze tijd in Duitsland

