

Want Ik weet, zo luidt het Woord des Heeren, welke gedachten Ik over u koester: gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.
Jeremia 29: 11

Wat een zegen dat wij op deze manier in God mogen geloven! Dit is onze trouwtekst en zo mochten wij samen de toekomst tegemoet zien. Jeremia spreekt hier tot het volk van Israël, als boodschapper van God. Hij mag het goede nieuws aan Israël brengen, door de woorden van God door te geven. In alle nederigheid mogen wij ook hier in Duitsland leren te verstaan wat de woorden van God betekenen. Dit goede nieuws van het evangelie mogen wij nu en straks brengen aan mensen die God nog niet kennen. Mensen die nog niet gehoord hebben van het volmaakte offer wat Jezus voor ons heeft volbracht.

Wij hebben de afgelopen 5 weken geleerd hoe we gedeeltes uit de Bijbel moeten uitpluizen, om zo goed te begrijpen wat God bedoelt en wat er gezegd wordt.

In de eerste week hebben we het boek Handelingen behandeld, stuk voor stuk. En iedere keer zie en lees je weer andere dingen en kom je erachter dat je sommige stukken al vaak hebt gelezen en toch weer nieuw zijn! We hebben niet alleen uit de Bijbel geleerd, maar ook een hoop over de geschiedenis van de kerk en de Gemeente. Hoe God door alle eeuwen en gebeurtenissen heen Zijn kerk gebouwd heeft. Hoe, ondanks alle tegenslagen en soms hopeloze jaren heen, God Zijn volk en gemeente niet losgelaten heeft. Of, zoals wij het al 5 weken horen, God zegt: - I will build my Church! - Mattheus 16:13-19

De volgende module heet : "Verleiding en Geestelijke strijd".

Vanuit de brieven van Petrus, de Psalmen, Efeze en Colossenzen gaan we leren hoe we verleidingen kunnen ontdekken en ontmaskeren. We zullen les krijgen over de geschiedenis van de gemeente, hoe zij hier vroeger en nu mee omgaan en hoe wij er persoonlijk mee om kunnen of moeten gaan. We zijn erg benieuwd wat we zullen leren en wat we dan weer met jullie mogen delen!

Nu ook nog even een persoonlijke noot.

Wij voelen ons erg gezegend om hier te mogen zijn. We wisten niet goed wat we moesten verwachten, we wisten niet hoe het met Suus zou gaan, hoe we de lessen zouden vinden, etc. maar nu we hier een aantal weken zijn, weten we het wel: Het gaat geweldig!

Om 8.30 uur begint de les, dus om 8.20 uur zorgt Folkert dat hij klaar staat en zwaaien we papa uit! Soms lopen we even mee naar boven om papa naar de klas te brengen, dan kan Suus iedereen even 'Goodmorning' wensen! Marjolein en Suus gaan vervolgens naar beneden om lekker te spelen, Folkert zit in de les en maakt aantekeningen. Om toch een beetje de lessen te kunnen volgen, staat de babyfoon in het klaslokaal. De ontvanger staat bij Marjolein, zo kan ze goed meeluisteren. Uiteraard vraagt Suus ook aandacht, dus aantekeningen maken kan niet. Maar het is wel fijn om zo mee te kunnen luisteren met alles wat er in het klaslokaal gebeurt.

Als Suus slaapt, zijn we beide in de klas. Dit werkt goed en zo kunnen wij beide fulltime de opleiding volgen. Suus geniet volop van de aandacht die ze van iedereen krijgt, waardoor ook wij weer extra genieten van onze tijd hier!

Tot slot willen wij jullie ontzettend bedanken voor jullie gebeden, we voelen ons echt gedragen! Het is een zegen om hier te mogen zijn, maar het is ook een zegen om te weten dat we familie, vrienden en een gemeente achter ons hebben staan die voor ons bidden.

Wij zijn van 10 tot en met 14 februari voor onze eerste 'break' in Nederland, op 15 februari gaan we weer terug naar Duitsland voor de volgende module!

Veel liefs,

Folkert, Marjolein en Suus van der Horst

Gebedspunten:

Wilt u bidden voor..

- » een veilige heen- en terugreis?
- » dat we steeds dieper mogen wortelen in het woord en de wil van God?
- » kansen om de mensen in de omgeving te bereiken met het evangelie? Vanuit de Rooms Katholieke achtergrond wordt er gewaarschuwd voor ons, dus openingen zijn moeilijk te vinden.
- » voor studenten die volgend jaar ook de Bijbelschool willen volgen?
- » voor stafleden, aangezien er een aantal dit jaar zullen vertrekken?
- » ...

Aandachtspunt:

wij hebben van onze penningmeester te horen gekregen dat er giften worden overgemaakt (waarvoor hartelijk dank!), maar met de verkeerde vermelding. Onze namen of de naam van de school wordt gebruikt, wat niet de bedoeling is.

Daarom willen wij u vragen om uw gift over te maken naar: Rekening NL41RABO0398206821
t.n.v. Vrije Evangelische Gemeente te Hilversum
onder vermelding van: "Ondersteuning Project Heilbron"



Suus heeft een speelkamer voor haarzelf!



Er is gelukkig ook tijd om te genieten van de omgeving en de sneeuw!



Onze medestudenten!