

*Nieuwsbrief 39
Terug en vooruitkijken!*



Lieve vrienden,

Als we dit schrijven, is het alweer half april! We hebben drukke maanden achter de rug! Met daarin natuurlijk de verjaardag van Gijs (9 februari), maar ook de verbouwing, de KinderBijbelClub, Bijbelstudieavonden, gemeentevergadering, broederoverleg, Jeugdavonden, koffieochtenden en alles wat er nog meer op ons pad mag komen. Maar in dat alles mogen we weten:

***Voor alles is er een vastgestelde tijd, en er is een tijd voor elk voornemen onder de hemel!
Prediker 3:1***

Allereerst hebben we een periode gehad van terugkijken op de afgelopen jaren. Zowel Folkert, als wij samen zijn een aantal keer naar de psycholoog geweest om te verwerken wat we in de afgelopen jaren hebben meegemaakt. Het was goed en genezend om dit (samen) te doen! Maar na het terugkijken is het ook weer tijd om vooruit te kijken. Welke activiteiten komen eraan, wat komt er op de 'vaste' planning en waar houden we ruimte voor de ongeplande ontmoetingen? We zijn dankbaar voor het terugkijken en hebben ook veel zin om weer vooruit te kijken!

*Voor alles is er een vastgestelde tijd, en er is een tijd voor elk voornemen onder de hemel!
Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, een tijd om rouw te bedrijven en een tijd om te huppelen;
Prediker 3 vers 1 en vers 4*

De afgelopen maanden hebben helaas ook in het teken gestaan van verdriet en rouw. In november kregen we te horen dat de vader van Folkert uitgezaaide kanker had, helaas is hij in februari overleden. Dit heeft er natuurlijk voor gezorgd dat we een kleine 'pauze' ingelast hebben. Want in november kregen we ook te horen dat er bij de moeder van Marjolein kanker geconstateerd is. Zij zit nu midden in een proces van behandelingen en ziekenhuisbezoeken. Voor ons als gezin en familie zijn dit heftige maanden geweest waarin we de tijd hebben genomen om ook bij elkaar te zijn.

***Voor alles is er een vastgestelde tijd, en er is een tijd voor elk voornemen onder de hemel!
Prediker 3:1***

Nu mogen we langzaam weer vooruitkijken. We zijn weer begonnen met de KinderBijbelClub, jeugdavonden en Bijbelstudies. Al deze activiteiten mogen wij doen in onze 'clubruimte'.

We zijn zo dankbaar dat God 'Samen Investeren' op ons pad heeft gebracht! Zij hebben het huis voor ons gekocht en wij huren het nu van hen. In 2021 bracht God ons samen, hebben we met elkaar kennisgemaakt en mochten we samen zoeken naar het geschikte huis: in wijk de Heuvel, precies op het juiste tijdstip, met een clubruimte om mensen te ontvangen! Achter de clubruimte zit weer een ruimte. Deze ruimte is omgebouwd tot appartement, wat wij dan weer verhuren, zodat de huur aan Samen Investeren opgebracht kan worden. Op deze manier kan onze huur laag blijven en mag Gods werk blijven bestaan in Breda!



'Samen Investeren wil samen met u investeren in een toekomst die we willen zien. Samen helpen we gemeenschappen tot bloei te komen door te investeren in vastgoed voor commerciële en maatschappelijke ondernemingen.'

Het huis wat zij aangekocht hebben voor ons, is zo'n maatschappelijke onderneming. Wilt u hier meer over horen en zien? Dat kan binnenkort via een podcast die opgenomen is in ons huis! Wanneer deze online gaat, zullen we dat zeker met jullie delen!

*Voor alles is er een vastgestelde tijd, en er is een tijd voor elk voornemen onder de hemel!
Prediker 3:1*



Zoals gezegd, mogen we ook vooruitkijken! Bijvoorbeeld naar de VakantieBijbelClub die we in de zomervakantie weer hopen te houden.

De club is van maandag 17 augustus tot en met donderdag 20 augustus. Maandag tot en met woensdag is er Bijbelclub, donderdag sluiten we af met een sportdag!

Van 14.00 – 16.00 uur is er Vakantie Bijbel Club, maar de vrijwilligers worden gevraagd om van 13.00 – 17.00 uur aanwezig te zijn. Dan hebben we de tijd om van te voren alles klaar te zetten en gezamenlijk te beginnen met gebed. En na afloop is er dan tijd om te evalueren en op te ruimen.

Wij zijn nog op zoek naar medewerkers voor die dagen! Lijkt het jou leuk om tijdens deze dagen in Breda te komen helpen, stuur Marjolein dan een berichtje: 06 38 30 29 83.

*Voor alles is er een vastgestelde tijd, en er is een tijd voor elk voornemen onder de hemel!
Prediker 3:1*

Vastgestelde tijden hebben we in Breda ook! Om de week op woensdagmiddag is er KinderBijbelClub, waar we tegenwoordig een groep van ongeveer 12 kinderen mogen ontvangen.

De laatste keer ging helemaal over Pasen, en dan wel over schatzoeken!

“Schatzoeken, leuk! Maar als Tim en Noor niks vinden, zijn ze toch teleurgesteld. Totdat een oudere man hen wijst op de grootste, mooiste en beste schat ooit! Je mag alles houden wat je vindt en je hoeft er niet voor te graven! In de Bijbel kun je alles vinden over deze schat. En de Bijbel is altijd waar! Dat wisten Kleopas en zijn vriend ook, maar toch twijfelden ze. Waarom was Jezus gestorven? Was Hij dan toch niet de Messias? Vertelde die vrouwen vanmorgen de waarheid toen ze zeiden dat Hij opgestaan is? Ze weten niet meer wat ze moeten geloven. Dan komt er een vreemdeling bij hen lopen. En vanuit de Bijbel legt deze vreemdeling uit waarom dit allemaal moest gebeuren. Als ze bij hun huis komen en de man aan tafel het brood breekt, gaan hun ogen open! Deze man is..? “JEZUS!”, riepen alle 15 kinderen. En ze hadden gelijk! Het was de Heere Jezus, Hij was werkelijk opgestaan! Wat een heerlijk nieuws om te horen, én om door te vertellen! Er waren nieuwe kinderen en oude bekenden, de sfeer was goed en gezellig. De kinderen doen zo goed mee, dat zorgt voor heerlijke middagen. Aan het eind kregen alle kinderen een tasje mee met een boekje, schatzoekersfolder van IKEG, wat lekkers en een uitnodiging voor de volgende keer!



Bedankt voor jullie medeleven en gebed!
Liefs, Folkert en Marjolein – Suus en Gijs