



Lieve vrienden,

Wat is het jaar toch weer voorbij gevlogen! Het is al bijna Kerst, het Kerstfeest op de KinderBijbelClub en de vrouwenochtend hebben we al gevierd! December is voor ons altijd een tijd om terug te kijken én vooruit te kijken! Kijken, bidden en danken jullie met ons mee?

### **Vrouwenochtenden**

#### *Terugkijken:*

In december 2022 zijn we begonnen met drie vrouwen die graag meer wilden weten over de Bijbel. Ze zijn ruim een jaar heel trouw bij ons gekomen. Om de week op woensdagochtend kwamen ze bij ons. We begonnen met een kopje koffie, daarna vertelde Marjolein een verhaal over het leven van Jezus en was er alle ruimte voor vragen en opmerkingen. Rond half één gingen we samen eten, om vervolgens rond half twee naar school te gaan om de kinderen weer op te halen.

Wat hebben we genoten van deze ochtenden! Allerlei vragen kwamen er naar boven, de vrouwen stelden zich heel open en kwetsbaar op en we hebben elkaar een stuk beter leren kennen! Na de zomervakantie van 2024 zijn de vrouwen alleen nog gekomen voor het samen koffie drinken en praten met elkaar. Wat hun betreft 'wisten ze nu genoeg van de Bijbel' en vonden ze het vooral fijn om elkaar te ontmoeten. Dat was even slikken! De ontmoetingen zijn nog steeds erg fijn, maar veel minder frequent en ruimte om iets uit of over de Bijbel te delen, is er veel minder. Hoe kan dat toch? Hadden we niet genoeg gebeden voor deze vrouwen en ochtenden? Hadden we meer moeten doen? We hebben onze onzekerheid, vragen en verlangen bij God neergelegd.

#### *Vooruitkijken:*

En God verhoorde ons en jullie gebed!

In oktober hebben we contact gehad met vier vrouwen die wij hier uit de wijk kennen. Zij zijn al serieuzer bezig met geloof en de Bijbel. Twee van de drie hebben al enthousiast gereageerd dat ze graag mee zouden doen met een Bijbelstudie voor vrouwen. Op 7 november zijn we begonnen met drie vrouwen! We hebben nu drie ochtenden gehad en ze zijn enorm leergierig en enthousiast. Danken en bidden jullie mee voor deze vrouwen?

### **KinderBijbelClub**

#### *Terugkijken*

Het afgelopen jaar hebben we meer dan veertig verschillende kinderen ontmoet en verteld over het evangelie! Tijdens de KinderBijbelClubs bij ons aan huis komen er ongeveer acht tot tien kinderen om de week naar de club. Hier zijn wij bezig geweest met een lessenserie over het leven van Abraham, Izak en Jakob. In november en december schakelen wij dan over naar het Nieuwe Testament om meerdere lessen te geven over de aankondiging en de geboorte van de Heere Jezus. Tijdens de zomervakantie houden wij jaarlijks de VakantieBijbelClub. Tijdens de laatste week van de zomervakantie houden wij vier dagen club op het grasveld, midden in de wijk. Zo zijn we goed zichtbaar en kunnen we ons nieuwe jaar beginnen!

Het thema dit jaar was 'Het geheim van de drie deuren'! Dag één ging over 'de deur van het leven' waarin we de kinderen hebben verteld over God die alles maakte. Dag twee ging over 'de deur van de zonde', waarin we de kinderen hebben verteld over de zondeval en dag drie ging over 'de deur van de hemel', deze deur is door de Heere Jezus weer geopend, door te sterven aan het kruis. Als je ons volgt op Facebook, dan kun je van elke dag een verslagje lezen! Het was een heerlijke week die we traditioneel afgesloten hebben met een sportdag en broodje hamburger op donderdag. In de weken daarna hebben we sommige van deze kinderen ook weer teruggezien op de KinderBijbelClubs op woensdagmiddag. En we mochten het jaar 2024 afsluiten met een prachtig KinderKerstFeest! Op woensdag 18 december mochten we negentien kinderen verwelkomen in ons huis. Maar ondanks dat er zoveel kinderen waren, was het muisstil. Marjolein mocht vertellen over de blijde boodschap: Vandaag is jullie Redder geboren, Christus de Heer! Maar hoe is dat dan gegaan?

Eerst kwam er een bijzondere ster aan de hemel, maar dat was niet Het Licht dat God naar de wereld zou sturen. De schatten van de wijze mannen, de vuurtjes van de herders, het licht van de engelen; allemaal prachtig maar niet Het Licht wat ons nieuw leven kan geven!

Maar heel klein, heel gewoon en toch zo bijzonder: het kleine Kind in de kribbe. Jezus, de Zoon van God! Hij is Het Licht dat naar deze wereld kwam om ons te redden en nieuw leven te geven.

We hebben de middag afgesloten met een heerlijke beker warme chocolademelk met slagroom. Nog iets lekkers, dan knutselen en lekker voetballen met de meester!



### *Vooruitkijken*

'Ik ga met jou winkelen voor de KinderBijbelClub. Stiften, scharen, knutselspullen en alles wat nodig is voor Kerst', zo begon de voorbereiding voor vandaag.

Lieve vrienden hadden het op hun hart om de kinderclub op deze manier te steunen. En wat konden we de kinderen verwennen!

Ze zijn allemaal naar huis gegaan met chocola in hun buik en een cadeautje in hun tasje. Wijzelf hebben daar nog een kerstboekje en een flyer voor de volgende keer bij gedaan.

En bij het ophalen kwam de moeder van de nieuwe meisjes enthousiast teruglopen: "Wanneer is de volgende keer en mag hun zusje dan ook meekomen?"

We zijn God enorm dankbaar voor deze heerlijke kinderclub.

### **Alphacursus**

#### *Terugkijken*

Zoals sommigen van jullie weten is Marjolein de afgelopen weken met een vrouw uit de wijk meegegaan naar de Alphacursus die gegeven werd door de katholieke kerk.

'Ik ben op dit moment de Bijbel aan het opeten', zei een van de cursisten tijdens zo avond. 'Hoe smaakt dat?', vroeg de leidster lachend. 'Zoet, heel zoet', antwoorde deze jongen met een grote glimlach op zijn gezicht! Waarop de leidster zei: 'Wat zou het mooi zijn als de Alphacursus afgelopen is, dat er ergens een Bijbelstudiegroepje is! Waar je gewoon verder kunt leren over de Bijbel en wat er geschreven staat'.

Marjolein heeft toen gedeeld dat we zouden beginnen met een nieuwe Bijbelstudiegroep voor vrouwen, maar dat we ook ons huis wel open willen stellen voor een Bijbelstudiegroep op de woensdagavond.

#### *Vooruitkijken*

Die avond kwamen er vier cursisten van de Alphacursus bij ons eten. We konden kort iets delen tijdens het eten van het werk wat wij mogen doen en dat we ook een verlangen hebben om in ons huis een maandelijkse bijeenkomst te starten.

Waarbij we samen zingen, waar Folkert een korte overdenking zou houden en dan bijvoorbeeld afsluiten met een middagmaaltijd. Wij zouden dan graag na de Kerstvakantie daarmee willen starten.

Tijdens de Alphacursus was er wat meer ruimte voor gesprek en ontmoeting. Toen kwam B. naar Marjolein toe om te vragen of zij dan bij deze maandelijkse bijeenkomsten zou mogen komen. Lang verhaal kort: er zijn er 5 die nu al aangegeven hebben dat ze dan graag willen komen!

We willen nu concreet gaan beginnen hiermee en dan na de Kerstvakantie de eerste bijeenkomst houden.

We houden jullie natuurlijk op de hoogte, maar voor nu wilden we dit heerlijke dank- en gebedspunt met jullie delen!

En zo is er nog veel meer om op terug te kijken en naar uit te zien! We zijn de HEERE zo dankbaar voor alles wat Hij heeft gegeven en we kunnen alleen maar vol verwachting uitzien naar het nieuwe jaar!

Bedankt voor jullie betrokkenheid, financiële steun en gebeden dit afgelopen jaar!

Liefs, Folkert en Marjolein, Suus en Gijs

