

Lieve vrienden,

De afgelopen tijd hebben wij veel gesprekken mogen voeren over wie wij zijn en wat wij doen in Breda.

Dat is ontzettend fijn en mooi om te doen! Maar tegelijkertijd ook zo lastig. Want hoe leg je uit wat voor wijk 'De Heuvel' is? En hoe leg je uit dat je aan het eind van de dag moe bent van alle gesprekken die je hebt gevoerd? Hoe laat je iemand anders meevoelen in de pijn en de nood die wij wekelijks ervaren?



Wij willen het graag proberen uit te leggen door middel van 'De drie P's'. Pionieren – Pittig – Prachtig

### **Pionieren**

*"Pionieren: als eerste iets moeilijks of gevaarlijks doen zodat anderen het daarna ook kunnen doen"*

Nee, wij zijn niet de eerste of de enige die in Breda evangeliseren, maar zo voelt het soms wel!

Folkert en ik komen allebei uit Hilversum, daar zijn we opgegroeid. We gingen beide naar een kerk met veel leden en ook veel kinderen en tieners. Beiden hebben we daar vrienden gemaakt, die we nu nog steeds vrienden noemen! In Hilversum zijn er veel verschillende kerken waar je tussen kunt kiezen en anders heb je rondom Hilversum ook nog plaatsen waar je naar toe kunt gaan voor een Bijbelgetrouwe gemeente! Helaas is dat in Breda niet het geval. Suus en Gijs zijn na de zomervakantie de enige twee kinderen in onze kerk in Breda. Als gezin zijn wij al een tijd biddend bezig met de vraag: 'Welke gemeente is de juiste gemeente voor ons en onze kinderen?'. De dichtstbijzijnde gemeente waar we naar toe zouden kunnen gaan, is een half uur rijden met de auto. Buiten Breda, helaas.

Dit betekent helaas ook dat wij maar één van de weinige christenen zijn in onze wijk en omgeving. Zeven jaar geleden zijn wij met een verlangen naar Breda gekomen: om de mensen in wijk de Heuvel te bereiken met het evangelie. We zijn God zo dankbaar dat we dit mogen doen! We hebben in de afgelopen zeven jaar ook veel kinderen, tieners en volwassenen mogen bereiken! Maar als mensen ons vragen of er al mensen tot geloof zijn gekomen, dan moeten wij helaas zeggen: 'dat weten wij niet'. Zijn er al mensen die openlijk hun zonden hebben beleden? Zijn er al mensen die oprecht naar de Heere Jezus zijn gegaan om hun hart en leven te geven? Om zich af te keren van hun zonden? Voor zover wij weten: nee. En dat is één van de redenen die maakt dat het werk in deze wijk niet makkelijk is, maar pittig.

### **Pittig**

*"Pittig: behoorlijk moeilijk"*

In de afgelopen zeven jaar hebben we vreselijk moeilijke dingen meegemaakt. Kinderen die uit huis geplaatst zijn, ouders die door drank- en/of drugsgebruik slecht voor hun kinderen zorgen, drugsgebruik onder jongeren (sommige pas 13 jaar oud), drugsgebruik onder daklozen, etc.

We hebben gehoord van jongeren die misbruikt zijn en nu zelf jongere nichtjes hebben misbruikt. We horen van jongeren die stemmen horen en verschijningen zien en daarom niet meer durven te slapen. Wat doe je als er een vrouw voor de deur staat die haar aardappelschilmesje aan jou komt geven, omdat ze bang is dat ze anders haar vriend steekt? Wat doe je als iemand roept: 'Als je nu niet weggaat, dan rij ik je dood!'. Hoe ga je om met het meisje van 8 jaar oud die 's ochtends bij jou gebracht wordt, zonder ontbijt, zonder schooltas en zonder bril? Wij konden haar wel even naar school brengen, want papa moest al vroeg naar zijn werk. Een hele kleine greep uit de verhalen die wij te horen krijgen.

Alleen zijn het geen verhalen uit de krant of verhalen van 'iemand die iets gehoord heeft', maar zijn het verhalen van mensen die wij kennen, die voor ons staan, die bij ons op de bank zitten of kinderen die naar de KinderBijbelClub komen. Deze verhalen hebben een gezicht, een naam en zijn echt. Hoe verwerk je deze verhalen? Hoe ga je om met deze gebroken kinderen, tieners en volwassenen? Hoe blijf je zelf rustig en staande tussen al deze moeilijkheden? Dat kan alleen maar door middel van gebed. Gebed van ons, maar ook echt het gebed van jullie! God beschermt ons, Hij leidt ons, Hij geeft ons de juiste woorden en ook steeds weer de moed en de kracht om door te gaan. God zorgt ervoor dat Suus en Gijs heel weinig meekrijgen van de ellende en vooral met plezier in deze wijk wonen. En dat is echt een groot wonder! Dat brengt ons bij de laatste 'P'.

## Prachtig

*“Prachtig: adembenemend, bijzonder schitterend, buitengewoon mooi.”*

Een diamant schittert op zijn mooist, op een donkere achtergrond. Deze uitspraak is voor ons werk zo ontzettend waar. Want temidden van al die duisternis en hopeloosheid, zien wij echt God aan het werk!

**God** bracht vorig jaar drie vrouwen die zelf meer wilden weten over de Bijbel, **God** bracht jongeren naar ons huis om samen mee te eten, te praten en Bijbelstudie te doen. **God** bracht nieuwe kinderen op de KinderBijbelClub, en daarmee ook weer nieuwe ouders waar we mee in gesprek mochten gaan!

**God** bracht jongeren en volwassenen die een week lang in de zomer hebben meegeholpen tijdens de VakantieBijbelClub, zodat we genoeg hulp hadden en we meer dan 40 kinderen mochten bereiken in deze week. **God** zorgt steeds opnieuw en op (Zijn) tijd voor de financiën die er nodig zijn om dit werk te mogen doen.

Hij zorgt er ook voor dat er steeds weer mooie dingen gebeuren, waar we zo bemoedigd door worden! Zoals bijvoorbeeld bij het uitdelen van de flyers voor de VakantieBijbelClub. Folkert sprak een moslimmeisje, die wij al een paar jaar kennen. Zij was met haar broertjes in de speeltuin. Ze wilden geen flyer, want dingen over Jezus dat gingen ze niet meer leren! Ze komen ook al een aantal jaar niet meer op de club, want dat mogen ze van hun ouders niet meer.

En, zo zei Fatima (niet haar echte naam), 'alle geloven zijn toch hetzelfde'. Folkert heeft met haar gepraat en uitgelegd dat dit niet zo is. Hij zei onder andere: 'Abraham moest zijn zoon offeren, maar God gaf er een ram voor in de plaats. Zo is Jezus ook in onze plaats gestorven'. En opeens leek het alsof er schellen van haar ogen vielen: 'Ik snap het! Ik begrijp nu waarom Jezus de Zoon van God is!', riep ze. 'Heb je een Bijbel mee? Ik wil er over lezen!'. Helaas had Folkert die niet bij zich, maar we zullen zo snel mogelijk een manier bedenken om de Bijbel aan haar te kunnen geven!

Ja, het is pionieren en pittig, maar ook prachtig. En door alles heen, mogen wij steeds weer zien: **God** is trouw, **God** is onze kracht, **God** is onze hulp en **God** is onze Trooster.

*De HEERE is goed, Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid.  
Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen. Nahum 1:7*

Bedankt voor jullie betrokkenheid, financiële steun en gebeden!

Liefs, Folkert en Marjolein, Suus en Gijs

