

Lieve vrienden,

In deze nieuwsbrief willen wij jullie om hulp vragen!

Hulpvraag TFC

Onze ThuisFrontCommissie (de TFC) bestaat op dit moment uit drie personen: Peter en Marinka Benit en Jan Willem van den Bos. **Nu zijn wij op zoek naar iemand die onze TFC wilt komen versterken!**

Wat houdt dit in? Wij zijn op zoek naar iemand die ons wilt ondersteunen met onze taak om onze achterban en thuisgemeente op de hoogte te houden van wat wij doen in Breda Iemand die een aantal keer per jaar in de gemeente onze nieuwsbrief uitdeelt, vanaf de kansel iets verteld over ons werk, etc.

Het gaat vooral om de communicatie en daarbij ook het ons helpen herinneren aan het schrijven van nieuwsbrieven, bijvoorbeeld! Willen jullie meebidden voor deze beslissing? En mocht je iemand weten, neem dan even contact met ons op!

Ander nieuws!

Kinderwerk



“Kijk eens in het kommetje in je hand, wat zie je? 'Donker, niks, zwart!'. Inderdaad, helemaal duister. Maar doe je handen nu eens open, waar is die duisternis nu? Weg! Hoe zou dat komen? 'Omdat er licht bij komt!'. En dat klopt, net zoals in ons hart. De duisternis zijn onze zonden, maar Jezus zegt: Ik ben het Licht der wereld, wie Mij volgt zal beslist niet in de duisternis wandelen! Als Jezus, het Licht, in je hart komt, dan neemt Hij de duisternis uit ons hart weg. Hij kan duisternis wegnemen! Ook letterlijke duisternis.

Vraag maar aan Bartimeus. Jaren zat hij te bedelen in de straten van Jericho. Totdat de Heere Jezus kwam! Bartimeus begon te roepen, ook al zeiden de mensen dat hij stil moest zijn. Hij trok zich er niets van aan, niemand kon hem bij de Heere Jezus vandaan houden. En dat mogen wij ook leren. Wat mensen ook zeggen, laat niemand jou bij Jezus vandaan houden! Bartimeus geloofde en Jezus genas hem, wat een wonder!”

Dit was een verslagje van de KinderBijbelClub. We genieten enorm van het kinderwerk en sinds kort mag Marjolein een

‘nieuwe’ kinderwerker trainen: Folkert! In de zomer gaan we met pijn in ons hart afscheid nemen van Rozanne, zij gaat samen met haar man en gezin verhuizen naar de Bijbelschool in Amerongen.

Folkert is natuurlijk altijd betrokken bij het kinderwerk, maar nu gaat hij ook de Bijbelverhalen vertellen, de Bijbeltekst uitleggen en volledig meedraaien bij de club.

We volgen nu ook samen de IKEG cursus VerdiepingsCursusEvangelisatie 2 (VCK2), om ons nog meer toe te rusten in het bereiken van ongelovige, maar ook gelovige kinderen.



Jeugdwerk

'Het familieweekend is eerder afgelopen, dus A. wil graag komen, kan dat nog?'

Dat is altijd een fijn begin van een jeugdavond! We zijn zo dankbaar dat de jongeren graag komen! Het was ook echt een hele fijne avond, op 7 april. We hebben eerst genoten van een broodje hamburger met frietjes en al tijdens het eten was de sfeer gezellig. Na het eten was het tijd voor de Bijbelstudie.

De naam van de studie was: 'Wat betekent Jezus' lijdens voor mij?'. We zijn begonnen met een spelletje: gooi allemaal je prop papier in het mandje vooraan. Helaas, allemaal gemist! Als ze klaar zijn, zegt Marjolein: 'Iedereen die zijn doel gemist heeft, krijgt volgende keer geen toetje'. Natuurlijk is dit niet zo! Maar als dit al erg is, kun je nagaan wat er gebeurt als je je echte doel mist!

Aan de hand van het woordeloze boek heeft Marjolein het evangelie uitgelegd. Goud staat voor God, Hij is de machtige Koning van hemel en aarde, Schepper, heilig en helemaal goed. De donkere bladzijde staat voor onze zonden. Die maken scheiding of een kloof tussen ons en God. Niets kan dat overbruggen, alleen het offer van de Heere Jezus. 'Maar wat moet je doen om in Hem te geloven?', vroeg J. Wat een heerlijke vraag! Met de rode en witte bladzijde hebben we uitgelegd dat je je moet bekeren, vergeving vragen en in Hem geloven, dan ben je gered! Als afsluiting hebben we het lied 'Zie hoe Jezus lijdt voor mij' geluisterd en bekeken op de beamer. Tijdens de Bijbelstudie kwamen er veel vragen en opmerkingen, maar bij het luisteren en kijken naar dit lied was het muistil. *'Echt een besefmomentje van wat Jezus voor mij heeft gedaan'*, was de reactie van één van de tieners. Bedankt voor jullie gebeden en blijf ook bidden voor deze tieners!



Vrouwenochtenden

Er een hoop aan de hand in de levens van deze vrouwen, dus de afgelopen keren waren wat rommelig verlopen. Maar twee weken geleden gaven ze zelf aan dat ze graag weer verder wilden! En ook de vrouw die er eigenlijk niet meer bij zou zijn, was de hele ochtend aanwezig! We zijn begonnen met een verhalenserie over 'Het begin', we hebben het al gehad over de schepping en de zondeval. Nu was het verhaal van Kain en Abel aan de beurt. Geen makkelijk verhaal! Maar in de voorbereiding viel het op dat God steeds weer Zijn liefde en geduld met Kain toont. Hij moet leven met de consequenties van zijn daden, maar tegelijkertijd wil God hem helpen, beschermen en geeft Hij hem de kans om weer bij Hem terug te komen.

We hebben hier ook nog bij het eten over nagepraat, wat fijn was! Ook kregen we moeilijke vragen voor onze kiezende, maar niet op een vervelende manier. Ze willen gewoon echt graag weten hoe wij of de Bijbel over bepaalde dingen denken. 'Hoe praatte Kain dan met God?' - 'Hoorde hij een stem, stond God voor zijn neus?' - 'Wat voor teken kreeg Kain dan zodat andere mensen wisten dat ze hem met rust moesten laten?' - 'Waar kwamen die andere volken dan opeens vandaan?' - 'Toch blijf ik het lastig vinden, zoveel ellende in de wereld. Waarom zou God dan niet ingrijpen?' - Van zulke vragen kunnen wij alleen maar genieten én het zorgt ervoor dat wij zelf ook constant bezig zijn met Gods Woord en gebed. (Want we hebben echt niet alle antwoorden, dat weten deze dames ook. En dat is ook niet erg!)

Bedankt voor jullie betrokkenheid en gebeden!

Liefs, Folkert en Marjolein, Suus en Gijs

Vanuit Werkers in de Wijngaard is er gevraagd aan alle aangesloten werkers, om de overboekingen duidelijker te scheiden. Het rekeningnummer blijft hetzelfde, maar wilt u de vermelding aanpassen naar: **Project Evangelisatie Heuvel Breda**.