

Lieve vrienden,

Aan de hand van Psalm 121 willen wij jullie vertellen over ons werk in de afgelopen maanden.

Psalm 121:1-2

'Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.'

Die bergen zijn niet alleen de bergen die getuigen van de grootsheid van God, van Zijn almacht en Zijn schepping. Maar het zijn soms ook de bergen van moeilijkheden. Als we soms even niet meer weten wat we moeten met alle moeilijke verhalen die we horen. Als we grote bergen zien in levens van mensen, jongeren en kinderen die wij mogen ontmoeten.

Wat vertel je een tiener die uit huis geplaatst wordt, geen contact meer mag met anderen omdat er bedreigingen worden geuit? Wat vertel je dit meisje als je van anderen hoort dat ze in haar pleeggezin dingen heeft meegemaakt die je niemand toewenst?

Welke woorden kun je zeggen tegen twee zusjes die alleen gelaten worden in de speeltuin om vervolgens 'vergeten' te worden en door de politie opgehaald moeten worden?

Hoe praat je met een tiener die nu al zegt dat hij 'een rotleven heeft gehad'? Als hij dan begint te vertellen, begrijp je meteen waarom hij dat zegt. Wat zeg je tegen hem? Hoe geef je die verhalen zelf een plekje?

Dit is een kleine greep uit de 'bergen' die wij zien, horen en meemaken. Het zijn voor ons niet zomaar verhalen, maar echte mensen, tieners en kinderen. Die we jaar in jaar uit mogen leren uit Gods Woord en dan opeens moeten loslaten, omdat ze bijvoorbeeld uit huis geplaatst worden. Soms voelt het alsof we niet meer aankunnen, zouden we het uit willen roepen naar God dat we het ook allemaal niet meer weten en of het mag stoppen. Niet onze bediening, maar wel de heftige verhalen.

Psalm 121:3-4

'Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw Bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de Bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen.'

En dan laat Hij ons weer zien wie Hij is. Hij is onze Bewaarder, Hij slaapt niet, Hij sluimert zelfs niet! Hij is er altijd om ons te helpen, te dragen en ook te bemoedigen! Zelfs te midden van deze situaties.

Twee weken geleden kwam er namelijk iemand aan de deur met de vraag of wij een pakketje wilden maken voor de tiener die nu uit huis geplaatst is. Ze is jaren bij ons op de kinder- en tienerclub geweest en ze mist ons heel erg. Maar vooral ook de Bijbellessen, eigenlijk die nog het meest. Of wij niet een Bijbel hadden voor haar? En of wij wat lessen konden maken voor haar, zodat ze op haar veilige en soms zo eenzame plaats, wel kan blijven leren over God. Daar kunnen wij alleen maar stil van worden. Natuurlijk hebben we een pakketje gemaakt! We hopen over een paar weken weer iets te kunnen sturen.



Psalm 121:5-6 *'De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u overdag niet steken en de maan niet in de nacht.'*

Hebben we nog steeds dat rotsvaste vertrouwen dat Hij ons geroepen heeft voor deze wijk in Breda? Ja, absoluut. Dan moeten we deze woorden van God ook serieus nemen. HIJ is onze Bewaarder, HIJ is de schaduw aan onze rechterhand. Betekent dit dan dat ons nooit iets zal overkomen? Nee, zeker niet.



We maken bedreigende situaties mee en we weten dat er geen garantie is dat we elke dag weer veilig thuis komen. Maar God zal ons bewaren. Lees maar mee in het volgende vers:

Psalm 121:7 'De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren.'

Wat er hier op aarde ook gebeurt, we mogen weten dat Hij onze ziel zal bewaren. Als hier ons iets overkomt, dan zullen we Hem ontmoeten en daar zijn waar we het liefst willen zijn!

Dat betekent *niet* dat we ons hier nooit zorgen maken. Dat betekent **wel** dat we proberen om ons niet lam te laten slaan door bedreigende woorden van mannen die angst zaaien in de wijk. Dat betekent **wel** dat we 'gewoon' doorgaan met wat we hier mogen doen: het evangelie brengen aan volwassenen, tieners en kinderen die de HEERE nog niet kennen. Dit betekent ook dat we jullie gebed ontzettend hard nodig hebben. Bid dat God ons zal bewaren en beschermen. Bid voor de tieners en kinderen uit de wijk, dat we ze mogen onderwijzen vanuit Gods Woord. Bid voor de volwassenen, dat ze hun harten niet zullen verharderen maar juist zullen openen voor Gods Woord!

Dank ook voor de bescherming van Suus en Gijs, zij krijgen vrijwel niets mee van de problemen. Zij zien alleen de mooie kant, namelijk de KinderBijbelClub. Suus neemt sinds een paar weken zelfs een aantal meiden uit haar klas mee naar de club!

Psalm 121:8 'De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid.'

En verzekerd door deze belofte, hebben we in alle rust en zekerheid de BuitenBijbelClub mogen organiseren. Ieder jaar houden we in de laatste week van de zomervakantie een



vierdaagse VakantieBijbelClub op het grasveld, midden in wijk de Heuvel. We hebben dit jaar weer zo genoten van deze week! We hadden elke dag genoeg medewerkers, waarvan de meeste 3 of zelfs 4 dagen kwamen helpen! Dit scheidt een band onder de medewerkers, maar ook met de kinderen. Aan het einde van de week hebben we mogen tellen dat er meer dan 30 kinderen die week het evangelie hebben mogen horen!

Het ging over zondige mensen als Adam en Eva, Zacheus en de rijke jongeling die zijn geld liever had dan God. De Heere Jezus zou vast niets met hen te maken willen hebben, toch? Jawel! Jezus is juist gekomen voor mensen als hen én wij! Om ons te redden van onze zonde, hoe erg ze ook zijn. Dat kunnen we lezen in de Bijbel. "Wij bidden thuis wel maar hebben geen Bijbel. We weten niet waar we die moeten kopen", vertelde een jongen. Wij hebben er 1 aan hem beloofd (en gegeven!) en bij het naar huis lopen had hij het er steeds weer over: 'Morgen krijg ik een Bijbel!'



TFC

Theo Oosterhagen is gestopt als voorzitter van onze ThuisFrontCommissie (TFC).

We zijn hem en Gezina ontzettend dankbaar voor alles wat ze in de afgelopen jaren voor ons hebben gedaan en betekent. Zij hebben ons vanaf 2015 geholpen en geleid in de stappen die wij mochten zetten. Ze hebben met ons en voor ons gebeden (en hebben beloofd daar niet mee te stoppen).

Ze zijn op bezoek geweest in Duitsland, in Hilversum en in Breda en hebben ons vele malen van advies voorzien. Wij wisten al langer dat dit besluit eraan zat te komen, maar we hebben tot nu toe nog geen opvolger gevonden. Wilt u met ons meebidden voor de juiste persoon of het juiste echtpaar om deze plek op te vullen?

Tot slot

Het is soms moeilijk, zwaar. Maar we zouden niet weg willen hier. God heeft ons geroepen om hier te mogen zaaien, te ploegen en te ploeteren.

In de zekerheid dat onze hulp van de HEERE is, Die hemel en aarde gemaakt heeft. Onze Bewaarder sluimert of slaapt niet!

Veel liefs, Folkert, Marjolein, Suus en Gijs van der Horst