



*'namelijk dat heden voor u in de stad van David, de Zaligmaker geboren is: Hij is Christus, de Heere.  
Lukas 2 : 11*

Lieve vrienden,

Heden is voor u, de Zaligmaker geboren: Hij is Christus, de Heere. Wat een nieuws, wat een boodschap kregen de herders die nacht!

Eindelijk verlossing voor de mensen die al zo lang hebben gewacht op de Messias. Eindelijk de vervulling van de belofte die al zolang geleden gedaan is.

Dan volgt hun geweldige reactie: '...en zij gingen met haast' (Lukas 2:16a). Ze wilden niet langer wachten, ze gingen met haast op zoek naar hun Redder en Verlosser.

Weet u nog, hoe u gereageerd heeft op het Goede Nieuws? Kunt u zich nog herinneren hoe het was om te realiseren dat u het zelf niet kon, maar dat u een Redder nodig had? Weet u nog hoe het was om die eerste keer oprecht uw knieën te buigen om uw leven in de handen van uw Zaligmaker te leggen? Wat een genade, wat een liefde, wat een vergeving. Heerlijk!

De herders haasten zich naar Bethlehem en vinden het Kind, liggend in de kribbe. Ze mogen Hem vinden, Hem aanbidden, Hem loven en eren voor Wie Hij is. En zo zijn zij een voorbeeld voor ons. Als wij God zoeken, dan zal Hij Zich laten vinden en onze reactie mag dan hetzelfde zijn: God verheerlijken en loven. Want wij loven Hem niet alleen omdat Hij naar de aarde is gekomen, maar wij verheerlijken Hem om wat Hij voor ons heeft gedaan in Zijn dood en opstanding. Hij is werkelijk onze Redder en Zaligmaker.

Als de herders uitgepraat zijn, keren zij weer terug naar hun kudde en aan iedereen die ze tegenkwamen, vertelden ze dit heerlijke nieuws.

En zo zijn de herders ook in dit opzicht een voorbeeld voor ons. Iedereen moet horen wat er gebeurd is! In deze corona tijd is het lastig om mensen te ontmoeten, maar bid of God uw ogen en harten wilt openen voor mogelijkheden.

Op een creatieve manier hebben wij dit bijvoorbeeld mogen doen op de kinderclub. De afgelopen weken hebben wij steeds delen van het Kerstverhaal verteld, waardoor we het met de kinderen al uitgebreid over Kerst hebben gehad.

Op vrijdag 19 december zouden we Kerstfeest vieren, maar helaas kon dat toch niet doorgaan.

Daarom hebben we 19 december Kersttasje uitgedeeld. Gevuld met de lekkere dingen die wij eigenlijk tijdens het Kerstfeest zouden eten, verder een boekje met daarin het Kerstverhaal in tekst en plaatjes, een kerstknutsel en voor de oudsten een Kerstbijbeltje. Samen met Rozanne en onze eigen kinderen hebben we vrijdag 19 december bij alle kinderen van de club een tasje gebracht. Netjes op afstand, hebben we met bijna alle kinderen en ouders even kunnen praten en ze op deze manier een Gezegend Kerstfeest gewenst!



Verder zijn er de afgelopen tijd veel dingen gebeurd. In de vorige nieuwsbrief vroegen wij om gebed voor een huis in Moerdijk, inmiddels zijn wij al weer een aantal stappen verder. Van de huisvesting in Moerdijk hebben wij geen hoopvolle berichten meer gekregen en dat hebben wij ook weer losgelaten.

Onze aandacht is nu weer volledig gevestigd op een woning in de wijk de Heuvel. Er zijn christelijke mensen die bereid zijn om ons hierbij te helpen. Vorige week hebben we opnieuw heel bewust alles losgelaten en in de handen van God gelegd, dit valt niet altijd mee. Twee dagen later hebben wij via kennis gemaakt met iemand die zijn pand midden in de wijk de Heuvel zou willen verkopen. Het is een winkel- of kantoorruimte met daarboven een woning, die combinatie maakt dat het pand ideaal is voor wat wij in de wijk de Heuvel willen doen. Het enige nadeel is dat het huis erboven is van iemand anders is, maar zij is eventueel bereid om het ook te verkopen. De ruimte beneden zouden wij dan kunnen gebruiken voor kinderclub, ontmoetingen, IKEG werk, Bijbelstudies, etc. Het zou ontzettend wonderlijk zijn als dit door zou kunnen gaan. Wij willen u daarom vragen om hiervoor te bidden. En ook om rust en acceptatie als dit niet Gods wil is.

Vooraf het niet weten hoe de toekomst zal gaan verlopen en hoelang het nog zal duren voordat duidelijk zal zijn wat de volgende stap zal zijn, maakt dat het afgelopen jaar best wel pittig was. U begrijpt dat het samenleven in een huis ook zorgt voor het nodige schuur-en slijpwerk. Het heeft effect op ons geloofsleven en het gezinsleven. En toch zijn dankbaar dat het zo goed gaat en dat we mogen terugkijken op een waardevol jaar. Zou u voor ons willen bidden dat God ons de kracht en het geduld zal geven om op Zijn plan, Zijn tijd en Zijn weg te gaan?

Zodat wij hier in Breda, net zoals de herders toen in Bethlehem, overal het woord bekend mogen maken dat ons over dit Kind verteld is!

Wij wensen u gezegende Kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar toe!

Veel liefs,  
Folkert, Marjolein, Suus en Gijs van der Horst



Heerlijk genieten van en met ons gezin!



Kinderen tijdens de Bijbelstudie op de kinderclub