



*Want de HEERE is goed, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig, Zijn trouw van generatie op generatie!  
Psalm 100 : 5*

Lieve vrienden,

Wij willen jullie allereerst bedanken voor alle gebeden! Want in de afgelopen maanden hebben we ons weer beseft hoe belangrijk het is dat er voor ons gebeden wordt.

Er zijn een aantal mensen waarvan wij weten dat ze voor ons bidden, zij vragen elke week gebedspunten aan ons, maar we zijn ons ervan bewust dat er nog veel anderen ook voor ons bidden. En wat hebben we dat nodig gehad de afgelopen tijd, maar natuurlijk ook in de tijd die voor ons ligt!

Wij voelen ons namelijk geroepen en bevestigd om in Breda te blijven wonen, om de mensen het evangelie te brengen. Allereerst hadden wij het verlangen om ons aan te sluiten bij Licht! Breda. De afgelopen maanden hebben we hier veel voor gebeden, maar geen bevestiging gekregen om te blijven. Na veel gebed en gesprekken, hebben we op maandag 11 juni aangegeven dat we niet bij Licht! Breda gaan aansluiten. Onze visies en werkwijzen liggen te ver uit elkaar.

Wel heeft God ons bevestigd dat Hij ons geroepen heeft om in wijk de Heuvel te blijven wonen om het evangelie te brengen.



Onze stage loopt nog tot en met 7 juli, daarna is het in Breda al zomervakantie en zal het Lichthuis dicht zijn. Marjolein gaat wel nog door met de kinderclub op woensdagmiddag.

Onze laatste stageweek is in augustus, dan helpen wij nog mee met de Lichtweek!

#### **Lichtweek**

Van maandag 13 augustus tot en met vrijdag 17 augustus organiseert Licht! week de Lichtweek! Dit is een week vol activiteiten voor kinderen.

Van maandag tot en met vrijdag zijn de kinderen welkom op het grote grasveld in de buurt. Er wordt een partytent opgebouwd en in de tent wordt elke dag een Bijbelverhaal verteld, wordt er gezongen en geknutseld en is er tijd om samen te spelen en te praten.

We hebben zien ernaar uit om de kinderen te vertellen over Jezus, om met ze te spelen, knutselen en praten.

De week wordt afgesloten met een buurtbarbecue. Zaterdag 11 augustus wordt er geflyerd en wordt de hele buurt uitgenodigd.

**Mochten er mensen interesse hebben om tijdens het flyeren of tijdens de Lichtweek zelf te helpen met kinderactiviteiten, opbouwen, voetballen, helpen tijdens de barbecue, etc. dan horen wij dit graag!**

#### **Toekomst**

Inmiddels hebben wij contact opgenomen met de Evangelisch Baptisten Gemeente in Breda. Wij hebben deze gemeente een aantal keer bezocht en ons verlangen bekend gemaakt om ons bij deze gemeente aan te sluiten. Na een tijd van gebed en overleg met de oudsten, hebben zij ons woensdag 20 juni bekend gemaakt dat zij ons graag willen opnemen in de gemeente. Verder gesprekken zullen volgen en wij gaan kijken waarin wij elkaar kunnen versterken en waar we eventueel kunnen samenwerken. Ons verlangen is dat, wanneer er mensen interesse hebben in het geloof, om ze bij ons thuis Bijbelstudie te geven en om ze vervolgens een plaats te bieden binnen een gezonde Bijbelse gemeente. Het is niet ons verlangen om een nieuwe gemeente te stichten.

### Evangelisatiewerk in de wijk

Folkert werkt op woensdag bij een tweedehandswinkel in de buurt. Hier doet hij veel contacten op met mensen die nog nooit met het evangelie in aanraking zijn geweest. Er vinden veel mooie en soms ook lastige gesprekken plaats en het is ons verlangen om deze mensen uit te nodigen voor Bijbelstudie bij ons thuis.

Verder wandelt hij veel door de wijk, om zo de mensen te leren kennen. Ook zal hij dit jaar meer op straat evangeliseren, eventueel met anderen uit de Evangelisch Baptisten Gemeente.



Marjolein heeft op woensdagmiddag kinderclub bij ons thuis. Er komen om de week 3 meisjes, waarmee zij vanuit de IKEG methode het evangelie mag delen.

Verder zal Marjolein meer thuis zijn bij de kinderen. Suus wordt 15 augustus 4 jaar en gaat vanaf 20 augustus naar de basisschool in de buurt, dus daar zal Marjolein dan weer nieuwe contacten op kunnen doen. Maar dit betekent ook, zeker in het begin, dat Marjolein wat meer aandacht aan de kinderen zal geven.

Wij hebben het verlangen om het goede nieuws te brengen aan alle lagen van de bevolking in de wijk de Heuvel. Dit gaat met vallen en opstaan. Steeds weer merken we dat het een zaak van gebed is en dat evangeliseren niet een trucje is dat je zomaar even toepast. Het is geen marketing en wij mensen kunnen een ander het geloof niet geven. Het is God en het blijft God die Zijn kerk bouwt. Wij zijn ontzettend blij en dankbaar dat wij dit werk kunnen en mogen doen. Maar wij beseffen na een paar maanden hier te hebben gezeten, dat wij dit niet alleen kunnen maar jullie gebed nodig hebben om staande te blijven en niet af te wijken naar links of naar rechts.



Het nog kort geleden is dat wij deze stappen ondernomen hebben, er is op dit moment nog niet meer duidelijk dan wat wij tot nu toe geschreven hebben.

Wij hopen binnenkort meer duidelijkheid te hebben, er staan in de komende weken gesprekken gepland met de Evangelisch Baptisten Gemeente.

Op dit moment weten wij ons bevestigd in de stappen die wij ondernomen hebben en zijn benieuwd wat de uitkomst zal zijn van de gesprekken met de Evangelisch Baptisten Gemeente te Breda.

Het is echter ook een vreemde tijd, we nemen afscheid van een plek en een team die ons zeer dierbaar zijn geworden in het afgelopen jaar.

### Wilt u danken

- voor de kinderen op de kinderclub die vol enthousiasme zijn.
- voor de nieuwe contacten die er regelmatig zijn.
- voor de open gesprekken die we hebben op straat.
- dat Hij altijd weer voorziet.

Prijs de Heer voor Zijn genade dat wij kinderen van de levende God mogen zijn! Als u eens wist hoe weinig mensen hier de Heere Jezus Christus kennen als hun Redder en Verlosser.

### Wilt u bidden voor

- de lastige tijd die voor ons ligt?
  - het goed kunnen verwerken van de dingen die we zien en horen.
  - gesprekken die Folkert heeft en de komende tijd zal hebben met een aantal moslimmannen in de wijk?
- Het is ons verlangen dat in de komende tijd, 5 mensen in ons huis zullen samenkomen voor Bijbels onderwijs.

Liefs,

Folkert, Marjolein, Suus en Gijs van der Horst